



GRUP GAZETESİ



dostlukgrubu.com



Dostluk Grubu, Barış Harekatı'nın Yıldönümünde Mavişehir'de Özel Bir Program Gerçekleştirecek

Dostluk Grubu Derneği, 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenleri anmak ve Mutlu Barış Harekatı olarak da bilinen zaferi kutlamak için 20 Temmuz Perşembe Günü Mavişehir Yalı Mahallesi'nde Milli Mücadele Parkı'nda toplanıyor.

Dostluk Grubu Derneği, 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenleri anmak ve Mutlu Barış Harekatı olarak da bilinen zaferi kutlamak için 20 Temmuz Perşembe Günü Milli Mücadele Parkı'nda özel bir program gerçekleştirecek.

Karşıyaka Yalı Mahallesi 6522 sokaktaki parkta saat 18.15'te bir araya gelecek olan dernek üyeleri, 18.30'da Kıbrıs Barış Harekatı heykeline çiçekler bırakacak. Açıklamaların ardından grup üyeleri şef Ahmet Eren Özen'in yönetiminde acapella şarkılar söyleyecek. Programın baş solistliğini ise Bahar Menekşe yapacak. "Bekledim De Gelmedin, Bir Gece Ansızın Gelebilirim, Mağusa Limanı" gibi eserler seslendirilecek.



Ahmet Eren Özen
Şef

Bahar Menekşe
Baş Solist





"BÂİS-İ ŞEKVA BİZE HÜZN-İ UMUMİDİR KEMÂAAL!"

Ayhan Bahattin Tuğsuz

Dikkatli okurlar; başlıkta bir yazım hatası yapmadığımı, aslında kinayenin adresinin ve nedeninin ne olduğunu hemen anlayıp, iç geçirmişlerdir. Namık Kemal'e aittir bu söz. O cümle sonundaki nida (!) öyle bir yerden geliyor ki; eh artık pes!

Yapılan hatalar, uyarılara rağmen direnmeler ve de pişkinlik düzeyinde duyarsızlıklara söylenmedik şey kalmadı! Hak veriyorum!

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimleri sonuçları belli olduğundan beri gerek siyasetle ilgilenenler gerekse yaşam galesi içinde, zorlukların nasıl aşılabileceğini düşünüp, tasalanan vatandaşlar; sorunların nedenleri ve müsebbipleri hakkında söylenen, yazılan her şeyi duydular, okudular ve üç aşağı beş yukarı bir fikir sahibi oldular!

Yeniden bahse değmez! Şimdi eylem zamanı!

Öncelikle belirtmeliyim, bu köşe aslında gerek yurttan gerekse dünya ölçeğinde iktisadi ve ticari olayları analiz etmek, anlamaya çalışmak ve mümkünse yeni sentezlere ulaşmak için çabalayan bir meslek adamının görüşlerini, haber ve yorumları paylaşmak için var!

Ama bugün, son zamanlarda yaşadığımız ve artık dayanılmaz hal alan siyaset, yönetim, ahlak ve beceri yetersizliği nedeniyle zorlanan ve bir işaret, bir kıvılcım ya da direktif bekleyen yığınların neler yaptıklarını, nasıl yaptıklarını ve önümüzdeki süreçte neler olabileceğini tartışmak istiyorum. Son seçim kaybı nedeniyle muhalefetin ve özellikle CHP ve onun Genel Başkanının yaşadığı başarısızlıklar, toplumun ekseriyetine yaşattığı sükut-u hayal, hem yazılı basında hem de dijital medyada çeşitli tartışmalara, protestolara ve spekülasyonlara neden oldu, ayrıntılarını hepimiz biliyorsunuz.

Ama siyasetle ilgilenenler, bazı partili üyelerin işi daha yakından ele aldıklarını ve ciddiyetle çözüm aradıklarını duydular, gazetelerde okudular ve belki de bizzat katılarak yeni bir süreci başlattılar. Yurdun her yerinde durumun vahametini ve risklerini gören üyeler bir araya gelerek, organize olmaya, amaçlanan ve hedeflenen sonuca ulaşmak için çalışmalarına başladılar.

Bu hareketlerin; farklı şekillerde ifade edilse de iki temel amacı vardır:

- 1) CHP'nin kurumsal kimliğine ve temel ilkelerine sahip çıkmak.
- 2) CHP'de parti içi demokrasiyi tesis etmek.

Bu hedeflere ulaşabilmek için önümüzdeki kongre ve kurultay sürecinde etkin bir biçimde çalışarak, belli başlı yetkileri elde etmek, hem örgüt hem de parti üst yönetiminde akılcı, tutarlı politikalar üretmek gerçek ve inandırıcı bir iktidar adayı olmak!

En son, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazıları ile dikkati çeken Prof. Dr. Örsan K. Öymen ve arkadaşları, İlke ve Demokrasi Hareketi adına bir bildiri yayınladı (Kampanya · CHP İLKE ve DEMOKRASİ HAREKETİ ÇAĞRISI · Change.org) Ayrıca çalışmalarını ilgili ayrıntıları gösteren bir web sitesi (Anasayfa - CHP İlke ve Demokrasi Hareketi (chpilkedemokrasi.org) hazırlayarak topluma ve parti üye tabanına seslendi!

Yapılan toplantılarda, yurdun birçok yerinden gelen partililerden, benzeri hareketlerin artarak devam ettiği, anlayış ve eylem birliği oluşturmak adına iletişimin ve yardımlaşmanın artırılması isteklerinin yaygınlaşacağı anlaşılıyor!

Bu nedenle, özellikle pesimist ve edilgen tavır içinde olan hareketsiz kitlelere, güçlü bir işaret vermek, mutlaka yapılacak işler olduğunu ve düzeltilmesi gereken bütün sorun, talep ve önerilerin hemen ve özlü bir şekilde bu dayanışma ortamına aktarılarak sinerji yaratılmasının elzem ve ivedilikle yapılması beklenen işlerden sayılacağını bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Bir de sitemim var! Çok sevdiğim ve saydığım, entelektüel beceri kapasitesine inandığım bazı arkadaşlar, rastladıkları olumsuzlukları sanki çoğunluğun genel davranış kalıpları gibi değerlendirip; etraftaki genç, arzulu ve iyi niyetli vatandaşları ümitsizliğe sevk edecek yorumlar yapıyorlar! Bu hem gereksiz ve zararlı hem de ilerde ihtiyacımız olacak bireylerin uzaklaşmalarına, iletişimi kesmelerine yol açacak bir tutumdur. Aman dikkatli olalım ve olumsuz tavır ve yorumlardan uzak duralım.

Sonuç olarak, bu ve benzeri faaliyetleri dikkatli bir şekilde izlemeniz, katılmanız ve destek vermeniz ve en önemlisi de herkes tarafından duyulmasını sağlamak üzere sahip olduğunuz bütün iletişim araçları ile yaymanız fevkalade önemli ve değerlidir.

Çoban ateşleri yanmaya başladı ama çoğalması ve sürekliliği her yanımızda bir enerji ve heyecan dalgası yaratacaktır!

Büyük Atatürk'ün 'Gençliğe Hitabesi'nde işaret ettiği bütün olumsuzluklar gerçekleşti ve artarak devam ediyor ama laik Cumhuriyet'i, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kurtarmak ve korumak ancak onun direktifine uymak, ilke ve devrimlerine sadık kalmakla mümkün!

Hatırlatmak fazla ve yersiz olmaz: Umutsuz durum yoktur, ümitsiz insan vardır, biz onlardan değiliz ve olamayız!

O zaman iş başına, herkes çıkını dürsün, yola çıkalım!



Demokratik Sol Partililer'ce, sahte evrak düzenlenerek Parti Meclisi üyelerinden muvafakatname alınmadan, seçime girme hakkı olduğu halde; partiyi seçime götürmeyen ayrıca olağan kurultayı zamanında gerçekleştirilmeyen DSP Genel Merkez Yöneticileri ile ilgili olarak partinin kayyım tarafından yönetilmesi talebi mahkeme tarafından usulen reddedildi. Av. Atilla Kart'ın açıklamasına göre, mahkeme; kurultaya götürülmesi için yeterli delegeden imza toplanmadan yapılan kayyım talebini, esasına girmeden usulden bozdu. Partililer, mahkemenin kararını istinafa taşıyarak mücadele edeceklerini belirttiler.



"ECEVİT DEĞİŞİMİ NASIL BAŞARMIŞTI?"

Ahmet Eren Özen

AKP hükümetlerinden önceki son hükümet Bülent Ecevit'in başbakanı olduğu 57. Hükümet idi. 57. Hükümet "sessiz bir devrim" gerçekleştirmişti. 3.5 yıl süren DSP – MHP – ANAP koalisyon hükümeti anayasada 30'dan fazla maddeyi değiştirmiş, 120 civarı yeni kanun çıkarmış, AB müktesebatına uygun olarak devleti adeta yenilemişti. Elbette tüm başarılar Bülent Ecevit'in bu hükümetin başında yer almasından yani başbakan olmasından kaynaklanıyordu.

Ecevit kimdi, neler yapmıştı?

Bülent Ecevit, 1925 İstanbul doğumluydu. Aslen Pertekli idiler. Daha sonra Kastamonu'nun Ecevit köyüne yerleşmiş bir aileye mensuptur. Bu köy, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanında da geçen bir köydür. Bülent Ecevit'in dedesi Osmanlı'da Çinli Hoca olarak bilinen bir zatmış ve şeyhlik makamına kadar yükselmiş biriymiş. Hatta öyle ki Hicaz yani hac bölgesinde epeyce arazi kendisinden Ecevit'lere miras kalmış.(1) Bülent Ecevit'in babası ise dinden uzak bir görünüm taşır. Bir kere alkole olan tutku derecesinde bir bağlılık, oğlunu alkolden soğutacak kadar dikkat çekicidir. Fahri Ecevit, CHP'de milletvekilidir; ancak 1950 seçimlerinden sonra o da vekillikten olacaktır.

50'li yıllar Ecevit'in gençlik yıllarıdır. Deyim yerindeyse "alıcı gözüyle baktığı ilk kız" olan Rahşan Aral ile evlenmiş, yurt dışı görevlerinde bulunmuştur. Babası sayesinde girdiği Ulus Gazetesi'nde Nihat Erim'le birlikte çalışmıştır. Bülent Ecevit, Robert Koleji mezunu olduğundan ve küçük yaştan itibaren çeviriler yaptığından İngilizceyi ana dili gibi konuşabiliyordu. Erdal İnönü ve Metin Toker ile arkadaşlığı sayesinde 1957'de Ankara'dan CHP milletvekili olmuştur. Tam 14 yıl boyunca İsmet İnönü'nün yanından ayrılmayacak, adeta sağ kolu gibi çalışacaktır. Anadili gibi Fransızca konuşan İsmet İnönü'ye başta İngilizce çeviri olmak üzere pek çok konuda danışmanlık yapmıştır.

Parti, İnönü tarafından Abdi İpekçi'ye yani Milliyet'e verilen bir röportajda "Ortanın Solu"nda olarak ilan edilince, Ortanın Solu'nu da savunmak ve hatta bu konuda kitap yazmak Bülent Ecevit'e düşecektir. CHP, Ortanın Solu kavramı ile birlikte savunum (ideolojik) olarak bir ayrıma girmiş ve bu felsefeyi benimsemeyenler partiden ayrılmışlardır.

Ecevit, üniversite okumasına rağmen entelektüel bir yapıya sahiptir. Şiirleri ve kitaplarındaki ifadeleri Türk Edebiyatı'nda başka kimsede göremediğim bir biçim (üslup) taşıyor. Ecevit, hem kendinden büyüklere hem de küçüklere saygılı bir isim olarak ve çalışkanlığıyla giderek parti içinde ve halk nazarında sevilen, sayılan bir isim olmuştur. Onun Çalışma Bakanı iken yaptıkları bugün bile unutulmamıştır. Babası Fahri Ecevit, adli tıp profesörü ve milletvekili, annesi Nazlı Ecevit, Türkiye'nin ilk resim hocalarından olmasına; kolejlerde okuyup yurt dışında görevler yapmasına rağmen aydın budalası olmamış tam aksine köylü kasketi takıp halkla kucaklaşmıştır. Ecevit, halkın ekonomik olarak bolluk (refah) içinde yaşamasını ve yüksek kültür düzeyine erişmesini istemiştir. Ecevit, "halka rağmen" siyaset anlayışını reddederek; halka tepeden bakmayı kabul etmemiş, "halk için halkla birlikte" felsefesi ile siyasetini yürütmüştür. Tabii bu da Ecevit'in halkın gözünde bir umut olmasına destek sağlayacaktır.

12 Mart 1971 askeri müdahalesi, Ecevit'in kamuoyu ve siyaset içindeki yükselişini engellemek için yapılmış bir müdahale görünümündedir. Üstelik Ecevit'i üzen CHP'nin başta İsmet İnönü ve Nihat Erim olmak üzere bu ihtilal yönetimine ses çıkarmaması, askeri vesayet altında kurulacak hükümete CHP'nin de bakan vermesidir. Bunun üzerine CHP Genel Sekreterliği'nden istifa eder. Ecevit, parti örgütlerini sıradan bir üye olarak dolaşmakta, her gittiği yerde büyük ilgi görmekte, ekibi ilçe ve il kongrelerini birer birer kazanmaktadır. 1972 yılına gelindiğinde Ecevit artık CHP Genel Başkanı'dır.

İsmet İnönü bir yıl sonra vefat edecektir. Aynı yıl yapılan seçimlerde CHP birinci parti olacak ve Erbakan'ın Milli Selamet Partisi (MSP) ile koalisyon kuracaktır.



CHP - MSP koalisyonu fazla uzun sürmez ama Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı gibi haşhaş yasağının kaldırılması gibi unutulmaz kararları ve eylemleri gerçekleştirmiştir. Bu hükümetten sonra maalesef Milliyetçi Cephe hükümetleri kurulmuştur. Türkiye'yi ateş hattına sokan, sokaklarda terörü azdıran bu sağ hükümetlere karşı CHP bir kez daha seçimlerde galip gelir. 1977'deki seçimlerde CHP üstelik oylarını da artırarak yüzde 41 küsür ile birinci çıkar. Her ne kadar "Güneş Moteli" diye bilinen olaydan sonra hükümet kurabilse de (2) 1979 ara seçimlerinde partisinin oyları azaldı diye başbakanlıktan çekilecek kadar da asil bir kişidir.

Ecevit 1979'da başbakanlıktan istifa etmişti. Siyasette nadir görülen bir durumdur bu. İşte Ecevit, 1971'de genel sekreterlikten nasıl istifa ettiyse, 1979'da da başbakanlıktan istifa ediyordu. Yani o, gerektiğinde bırakmasını da biliyordu. 1979'da başbakanlığı bırakırken ülkenin ekonomik durumu kötüye gidiyordu. Ecevit, sokak olaylarına sıkıyönetim kararları almasına rağmen çare bulamıyordu. Yine de Ecevit bu dönemde polis teşkilatının eğitimi için ilk kez yurt dışından uzmanlar getirtmiştir. Ecevit, toplumsal olayların silahlı eyleme dökülmesinde dış güçlerin ve Kontrgerilla'nın parmağı olduğunu anlamıştı. Ancak hükümeti çok zayıf bir şekilde kurmuş ve dışarda da beklediği ekonomik desteği alamamıştı.

Tam da o günlerde IMF, dış piyasadan borç para bulamayan Ecevit'e daha sonradan 24 Ocak Kararları olarak bilinen acı reçeteyi sunar. Sunumu gerçekleştiren iki kişiden biri IMF Türkiye Masası'ndan Kemal Derviş'tir. Derviş, 1972 yılında Ecevit'in çıkardığı Özgür İnsan dergisinde yazılar yazan genç bir akademisyen adayı iken daha sonra yurt dışına gitmiş bir ekonomistti. Fakat Ecevit, IMF'nin reçete olarak sunduğu önerileri reddeder. Ekonomik darboğaz, TÜSİAD gibi bazı kurumların ve sermayedarların planlı saldırıları, Ecevit'i bıktırmıştır. Üstelik mal darlığına neden olan kararı Ecevit'e kabul ettiren Deniz Baykal gibi bakanları, arkadaşları parti içinde hizipler oluşturmuşlardır. Ecevit bu şartlar altında başbakanlık koltuğunu Demirel'in azınlık hükümetine bırakır. Demirel'in ilk işi ise 24 Ocak 1980'de IMF isteklerini imzalamak olur. Ancak bu kararlar işçi kesiminin ve genel anlamda çalışanlar ile Türk aydınlarının bilinçli direnişi karşısında uygulamaya geçemez. Bu kararları uygulamak için askeri yönetimin gelmesi gerekmektedir. Ve onlar da botlarını vura vura gelirler.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra parti liderlerine getirilen beyanat vermeme yani konuşmama yasağı ve buna benzer yasaklar nedeniyle, CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa eder Ecevit. Bu durum şok etkisi yaratır kamuoyunda. Ama Ecevit, partinin önünü açmak istemektedir. Kendisine uygulanan siyasi yasaklar nedeniyle partisi de zarar görsün istemez. Ecevit'in fedakarlığı da partileri kurtaramaz. Tüm partiler, askeri yönetimce kapatılır. Ecevit hapsedilir ve mahkeme salonlarında yalnız kalır. Çünkü Ecevit'in partideki çalışma arkadaşlarının bir bölümü askerlere Ecevit'in içeride tutulması için yalvarmaktadır.(3) Ecevit hepsinden birer birer haberdar olur ve yeni bir parti kurma düşüncesi buradan, yani daha hapishanedeyken doğar.

Rahşan Ecevit'in Köylü Derneği'nin ağzında başak taşıyan güvercin logosu kurulacak olan yeni partiye simge olur.(4) Askeri yönetimden icazet almamak için parti kuruluşu 14 Kasım 1985'e uzayacaktır. Bu tarih geldiğinde Rahşan Hanım gider ve partinin kuruluş evraklarını teslim eder.

Demokratik Sol Parti yaklaşık 600 kişiyle; köylü, esnaf, emekli, işçi gibi isimlerle birlikte Rahşan Hanım'ın genel başkanlığında kurulur. 1987'deki halkoylaması ile eski siyasetçilerin yasaklarının kaldırılması ile partinin başına Bülent Bey geçer. Köy köy dolaşmaya başlar. Meyve kasaları üzerinde konuşmalar yapar. Akay Caddesi'nde bodrum katında kurulan parti; kalem, rozet gibi şeyler satarak ayakta durmaya çalışır. Hatta burada ilginç bir olay olur. Çiçek Abbas tarzındaki eski bir minibüsle gezerek siyaset yapan Ecevit, Karadeniz gezisinde bir kavşakta beklerken ANAP seçim otobüsü ve yüzlerce araçtan oluşan konvoy önlerinden coşkulu bir şekilde geçer. Ecevit, minibüstekilere "iktidarda iken ya da iktidara gelirken bu konvoylar normaldir. İktidardan düşerken hiçbiri kalmaz" der.

1986 ara seçimlerini Rahşan Ecevit,(5) 1987'de baskın olarak yapılan genel seçimleri ise Bülent Ecevit kazanamaz. Bunun üzerine her ikisi de siyasetten ayrılma kararı alır, DSP Genel Başkanı Necdet Karababa olur. Ancak bu ayrılık uzun sürmez. Partililerin isteği üzerine Bülent Ecevit yeniden genel başkan, eşi Rahşan Ecevit ise örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak geri dönerler.



1990'da ilçe olan Bayrampaşa belediye seçimlerini anket firmalarının tahminin aksine DSP adayı Necdet Özkan kazanır. Bayrampaşa'dan esen rüzgarla moral bulan DSP, 1991 seçimlerinde barajı aşır TBMM'ye girer ve seçilen 10 milletvekilinden biri de Necdet Özkan'ın kardeşi Hüsamettin Özkan olacaktır. Yaklaşık 11 yıl boyunca Ecevit'in sağ kolu olacaktır Hüsamettin Özkan. Ve 8 Temmuz 2002'de "Siyasette duygusallığa yer olmadığını öğrendim" diyerek istifa edecektir DSP'den. Özkan, partinin CEO'su gibidir. Her seçimde oyunu artıran DSP, 1999'da birinci parti olmuştur %22 ile. ama 3.5 yıl içinde yaşanan olaylar, sözgelimi; 1999'daki depremler, Tansu Çiller zamanından beri birikmiş ekonomik problemler, Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri, anayasa olayı, hükümete sermaye çevrelerinde yapılan saldırılar, ABD'nin Irak'ı işgal planı, parti içi çekişmeler ve benzeri nedenler üzerine hükümet yıpranır. Ecevit'in sağlığı da alay konusu haline getirilir. Aydın Doğan medyası, başta Emin Çölaşan olmak üzere sözde gazeteciler yalanlarıyla ve iftiralarıyla halkı manipüle ederler.

3 Kasım 2002 seçimlerine koalisyon ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine erken seçim kararı alınarak gidilir. Ecevit'in "erken seçim intihar olur" uyarısına rağmen Bahçeli, 4 Temmuz 2002'de düğmeye basmıştır. İpler kopar, seçime gidilir. %1.22 Ecevit'in genel seçimlerde aldığı son oydur. Seçim gecesi yaptığı ilk basın açıklamasında "Oylarımızın düşmesini bekliyordum ama bu kadarını ben de tahmin etmiyordum" der.

2004 yerel seçimlerinde DSP'nin oylarını iki katına çıkarır. Bu arada parti içi hareketlilik durulmuştur. Genel Başkanlığı, Zeki Sezer'e devreder.

Bülent Ecevit, 16 Mayıs 2006 tarihindeki Danıştay saldırısı sonucu hayatını kaybeden daire başkanlarından yargıç Mustafa Yücel Özbilgin'in cenazesinde halk tarafından alkışlarla karşılanır. "Türkiye laikdir, laik kalacak" sloganları cami avlusundan bütün Ankara sokaklarına yayılırken, Ecevit'in yorgun ve yaşlı bedeni bu heyecana dayanamayacaktır. Evine dönerken koruma müdüründen dondurma ister.(6) Son isteği olan dondurmaya bir çocuk sevinciyle yer. Evde banyoda fenalaşır ve GATA'ya kaldırılır. Günlerce süren yaşam direnişi, 5 Kasım 2006'da noktalanır. Yapılan cenaze törenine 500 binden fazla insan katılır.

Ecevit'in son röportajları ve çalışmalarına bakıldığında; ekonominin gittikçe ülkeler siyasetinde daha etkili olacağını söylediğini biliyoruz. Ecevit, Türkiye'yi dört bir yandan saran tehlikeler karşısında çözüm önerileri getirecek isimlerle diyalog halindeydi. Ömrü vefa etseydi 2007 seçimlerinde tablo bambaşka olabilirdi. Eşi Rahşan Ecevit'i ise 20 Ocak 2020'de kaybettik. Öldüğünde 97 yaşındaydı. Her ikisi de Ankara'daki Devlet Mezarlığı'nda aynı mezarda gömülmüştür. Ecevit çifti çok çeşitli açılardan Türk siyasetini değiştirdiler. Değişimi hem kendilerinde hem partilerinde sağladılar. Ancak kendileri hiç değişmediler. Mütevazı kişiliklerini korudular. Onları rahmetle anıyorum.



NOTLAR

1 Ecevit, kendisine miras kalan ve değeri milyarlarca doları bulan bu arazileri, Türk hacılarının hac görevlerini yerine getirirken yararlanması için Diyanet'e bırakmıştı. Ancak Diyanet, bu arazilere sahip çıkmadı ve Ecevit'in mirası ile ilgili gereken adli işlemleri gerçekleştirmedi. 10 yıllık süre dolunca araziler tekrar Rahşan Ecevit'in mülkiyetine geçti. Rahşan Ecevit'in kardeşi Asude Aral Ankara'da, erkek kardeşi akademisyen Kudret Aral Amerika'da yaşıyor. Bir diğer kız kardeşi Hilkat Hanım hakkında bilgi sahibi değilim. Rahşan Ecevit, sağlığında Rahşan-Bülent Ecevit Vakfı'nı da kurmuştu. Bu vakfın merkezi de Ankara Çankaya'da Oran Evleri içindedir.

2 Rahşan Ecevit, Güneş Motel'de iken bu hükümetin milletvekili transferi ile kurulmasına karşı çıkmıştır. Ecevitler, İstanbul'da Yeşilyurt'taki Çınar Oteli'nde kalmayı tercih ediyorlardı. Güneş Motel'in tercih edilmesi basından uzak görüşme yapmak içindir.

3 Teoman Ergül'ün "Sosyal Demokrasi'de Ayrışma ve Bölüşme Yılları" adlı iki ciltlik kitabında isim isim bu olaylar anlatılmaktadır.

4 Rahşan Ecevit'in Köylü Derneği, DSP'nin temelini oluşturmuştur. Bu dernek sayesinde tanıdıkları pek çok köylü ve çiftçi yeni kurulan partide görev almıştır. DSP'nin logosu çizilirken, Köylü Derneği'ndeki logonun başsaksız versiyonu tercih edilir. DSP'nin güvercinin kanatlarındaki 24 çentik ise 24 Türk boyunu temsil etmektedir.

5. 1986 Ara Seçimleri'nde Rahşan Ecevit, DSP'nin İzmir milletvekili adayı olur. İzmir'deki tek vekillik yarışını SODEP'ten Erdal İnönü kazanır. Rahşan Ecevit'in İzmir'den aday olması yadırganmamalı çünkü kendisi İzmir'de doğmuştur. Babası Namık Zeki Aral Merkez Bankası müfettişlerindedir.

6. Bülent Ecevit, tatlıyı çok severdi. Ecevit'e başbakanken bir programda nereden geldiği belli olmayan bir dilim pasta ikram edilmiş, zehirlenen Ecevit 54 gün hastanede kalmıştı. Başbakan Ecevit, hastanede iken "öldü" denilerek şayialar çıkarılıyor, borsada spekülasyon yapılıyordu. "Ecevit, hasta ama bırakmıyor" deniliyordu. Oysa Ecevit, bıraksa idi Türkiye ABD işgaline uğrayacaktı. Ecevit'in direnmesi bundandır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Anıt Bina İçin Harekete Geçti



İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, çalışmalarına devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ekim İzmir depreminde hasar gördüğü için yıkılan ana hizmet binasının yerine inşa edilecek anıt yapı için açtığı "Bir Uygarlık Odağı Olarak Başkanlık ve Şehir Meclisleri Fikir Projesi" yarışmasında jüri üyeleri birinci aşama için değerlendirme toplantılarına başladı. Üç gün sürecek ilk değerlendirme için bir araya gelen jüri üyelerini ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, "Geleceğe miras bırakılacak, Türkiye'de de dünyada da örneği az bulunan bir anıt yapı olacak. Bize gururunu taşımak kalacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ekim depreminde hasar gördüğü için yıkılan Konak'taki ana hizmet binasının yerinde inşa edilecek anıt yapı için açtığı fikir projesi yarışmasında jüri üyeleri birinci aşama için değerlendirme toplantılarına başladı. "Bir Uygarlık Odağı Olarak Başkanlık ve Şehir Meclisleri Fikir Projesi" başlığı ile yapılan başvuruların ardından jüri üç gün sürecek ilk değerlendirme için Tarihi Bıçakçı Han'da bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de jüri üyelerini ziyaret etti.



"FİNTECH NEREYE, BİZ NEREYE?"

Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen



Premier Lig'e yükselmek gibi bir şey **unicorn** olmak. Yani şirketinizin değerinin 1 milyar dolar ve üzerinde olması durumu bir unicorn şirket olduğunuz anlamına geliyor. Bir de çok sık duymadığımız bir başka kavram daha var. **Decacorn**. O da şirketinizin değerinin 10 milyar dolar ve yukarısı olduğu zaman kullanılıyor.

Ama şirket derken diyeceksiniz ki dünyada değeri 1 milyar dolar alan 10 milyar dolar olan birçok şirket var. Hayır bunları kastetmiyoruz. Bu ifadeleri genellikle çok kısa süre içerisinde kat edenler için kullanıyoruz. Yani start-up şeklinde başlangıcı küçük bir şirket olarak başlayıp zaman içerisinde; ama kayda değer kısa bir zaman içerisinde belli bir aşamaya gelmiş şirketler için kullanılan terimler bunlar.

Papara, 2016 yılında kurulmuş elimdeki bilgilere göre. 2016'dan bu yana yaklaşık 6-7 yıl geçmiş. 6-7 yıl içerisinde, son almış olduğu yatırımla birlikte 1 milyar dolarlık bir şirket haline gelmiş. Türkiye'nin 7. unicorn yani 1 milyar doların üzerinde şirketi olmuş. Peki burada daha önce kimler var? İşte Peak Games, Getir, Dream Games, Hepsiburada, Trendyol, Insider ve son olarak da Papara ile beraber yedi unicorn şirketi var.

getir

trendyol

Insider

dream

peak
GAMES

hepsi
burada

O zaman bunlar ne yapıyorlar? Yeni bir iş modeli oluşturuyorlar. Yeni bir teknoloji üzerine kuruyorlar ve bir fikirle ortaya çıkıyorlar ve kısa sürede büyük bir değer yaratıyorlar. Bu büyüme potansiyeli nasıl ortaya çıkıyor? Yenilikçilikle ortaya çıkıyor. Biraz yüksek risk almak kabiliyetleri ile ortaya çıkıyor. Daha da önemlisi bu start-upların yatırımcıları ikna ederek bir şekilde yatırım alabilme yeteneğine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Yani projenizin hem teknolojik olarak hem yenilikçi fikir olarak yatırımcıyı ikna edebilmesi çok önemli.

İkından sonraki aşama daha da önemli. Şöyle ki; bir sonraki aşamada ne yapacağınızı biliyor musunuz? Ya da siz bunların hepsini en baştan tasarladınız mı? Bir uzay örneği vermek istiyorum mesela Mars'a bir uzay uçuşu tasarlanacak bir uydu gönderilecek bir tarafa ya da Mars'a bir araç indireceksiniz belki 20 yıl zaman geçecek burada. İnanın bunun teknolojiden daha fazla zaman tasarıma ayrılıyor. Buradan çıktı, oraya gitti, orada bir sorun çıktı, nasıl çözümlenecek, bunu yaptı şunu yaptı şu oldu gibi tüm aşamalar ve tüm aşamalar belli bir algoritmayı takip edecek şekilde tasarlandıktan sonra düğmeye basıyorsunuz. Aksi takdirde bir hata ya da bir ihtimal size o kadar emeği ise maalesef boşa çıkarabilir ve siz bir şey elde etmek isterken her şeyinizi kaybedebilirsiniz.

Özellikle bu noktada fin-techlerde o kadar çok başarısızlığa uğrayanları var ki. Tabii bunları teker teker çıkarıp "Eh bunlar başarısız oldu" demek gibi bir şeyin de çok doğru olmadığını düşünüyorum ama en azından bu fin-techlerden öğrenilecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Netice itibariyle Papara'nın bu girişimi en azından bir unicorn olarak sisteme girdi. Bundan sonraki aşamasının ne olacağını kendileri çok iyi biliyorlar. Ama ben de okuyucularımıza bir kelime ile aktarmak istiyorum. Önemli olan bu işin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ve devam ettirilmesi önemli. Bu sürdürülebilirlik kavramlarını çok kullanıyoruz ama işte sürdürülebilir olmak çok önemli. Çünkü birçok fin-tech unicorn olduktan sonra da aşağı doğru bir grafik çizerek sıkıntılı zamanlar da yaşayabiliyor.



Ben, finans gurularına çok meraklıyım. Yani ne söylüyor, ne yapıyor diye... Finansın guruları, Markovic mesela portföy yönetiminin bir takım finans teorilerinin babasıdır. Geçenlerde kaybettik, çok büyük katkıları olmuştur finans dünyasına. Yaşayanlar arasında mesela benim en çok ilgimi çeken ve her yazısını okuduğum Andrew Bailey var. Bank of England'dan ayrıldı. Çok iyi bir yerde çalışıyordur şimdi. Çok iyi bir de transfer ücreti olarak gitmiştir. Çünkü müthiş bir insan. Yani onun yazdığı her şeyi bırakın sohbetlerinin dahil CD'si olsa alıp dinlemek isterim, çok ilginç bir arkadaş ve aynı şekilde Ravi Menon.

Singapur Merkez Bankası Başkanı da benim için bir başka guru. Yani hem konuya hakim oluş şekli hem olayı ifade ediş tarzı hem bunu ifade ederken mütevazı tavrı ve bir diğer tarafta da bu mütevazı tavrın altında da müthiş bir güce sahip olması.

Bu güç hem bilgi hem deneyim hem teknoloji hem hukuk bir arada, bunların hepsi de yatıyor. Singapur bugün inanın Türkiye'de herhangi bir vilayetin içine sığdırabileceğiniz büyüklüğe sahip bir yüz ölçümü olan bir ülke. Ama bir diğer taraftan baktığımızda dünyanın kalbi olan ülkelerden bir tanesi. Birden fazla kalp olur mu? Oluyor, orası hem finans kalbi hem iş dünyası kalbi. Bazıları için çok sıkıcı bir yer olabilir ama Singapur bir örnek bir model ülke ve Merkez Bankası ve merkez bankacılığı için de öyle. Bu arada şunu da söyleyeyim Ruanda'da konuşma yaptı. Gali'de yani Afrika'da yaptı.

Afrika'nın da bugün hem finansal teknolojiye hem finansal teknoloji yoluyla milyarı aşan nüfusunu bir finansal kapsayıcılık çerçevesi altında bir araya getirerek finans dünyasına kazandırma anlamında çok ciddi çabaları olan bir ülke. Afrika buna çabaladıkça dışarıdan da ciddi miktarda yatırım alıyor. Ne diyor burada Ravi Menon?

Diyor ki; teknoloji, finans dünyasını dönüştürüyor, fin-techler hem fırsatları hem riskleri beraberinde getiriyor. Ama biz riskleri yönetirken bu fırsatları da kullanmak istiyoruz. Onun için burada bir tavsiye olarak temel dijital altyapıyı oluşturmak zorundasınız diyor.



Bakın dijitalleşme diyoruz ama inanın hala birçok iş dijitalleşmeden çok uzakta. Ülkemizden bahsediyorum. Yani bir tıkla iki tıkla bu işleri yapabilmek mümkünken sistem arızası, sistem yetersizliği ya da bir şekilde bu sisteme erişmek isteyen insanların elinde yeterli teknolojinin olmaması büyük bir engel. Sonra bağlantı ve işbirliğini teşvik etmek gerekiyor.

Temel dijital altyapıya baktığımız zaman konu nedir biliyor musunuz? Farklı çözümlerin farklı cihazların birbirleriyle sorunsuz etkileşim kurmasını sağlayan sistemler olması gerekiyor. Mesela televizyonda ekrana çıkanlar yayına çıkmadan önce birçok şeyi test ediyor değil mi? Sunucu ya da reji konuğu arıyor, bağlantı kuruyor. Ses sorunu var mı kulaklık sorunu var mı sesi iyi geliyor mu? Ya da görüntülü bir görüşme olacaksa görüntü iyi mi, internet hızlı mı gibi teknik kontroller yapılıyor. Öbür taraftan başkasına da bağlanılıyor. Ona da başka bir yazılım ya da aplikasyon üzerinden bağlanıyor. Bunu kendimin konuk olduğu tv yayınlarından biliyorum.

O esnada diyelim benim birine hemen bir havale göndermem gerekiyor varsayımında bulunalım. Grup TV'de ben bir programa çıkıp bir konuyu konuşacağım ama orada konuşurken de aynı zamanda diğer işlerimi de yapmak durumundayım. Bütün bu işleri anında, birkaç saniye içerisinde yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde yayıncılık bu noktada sekteye uğruyor.

Bankacılık ve finans dünyası sekteye uğramayı kabul etmiyor. Siz şimdi bankamatüğinizi alıp ATM'ye kartınızı soktuğunuz zaman "özür dilerim kusura bakmayın şu an hizmet veremiyoruz" dediğinde bir başkasına gidiyorsunuz o da olmazsa bir başkasına bir başka bankaya gidiyorsunuz. Sizin paranızı çekmek istediğiniz bankada bir sorun varsa paranızı çekemiyorsanız bunlar ciddi derecede o bankanın itibarını sıkıntıya sokan sistemler. Bu birinci konu.

İkincisi dijital kimlik yani gittiğiniz zaman nüfus cüzdanınızı verin bu siz misiniz değil misiniz artık güven ve itimatta işlemin diğer tarafında kimin olduğunun net olarak bilindiği bir sistem kuralım diyor ve Singapur ve pasaport kelimelerinden oluşan Sing-pass diye bir dijital kimlik tanınmış ve aşağı yukarı 700'den fazla devlet hizmetine de erişim, ulaşım imkanı sağlamış Singapur. Uyumlu elektronik ödeme yapmış. Sadece dijital ödemeler değil farklı ödeme çözümlerini birbirleriyle uyumunu da sağlayarak ortak ödeme hatları ve network ağlarını ortaya koymuş.

Mesela Payknow diye bir sistem var. Bunun benzeri Amerika'da da var. Vatandaş hangi banka uygulamasını kullanıyor olursa olsun buna bakılmaksızın cep telefonunuzu elinize aldığınız zaman 2-3 tıklama ile birlikte gerçek zamanlı olarak para transferi yapabiliyorsunuz ve ödeyeceğiniz ücret sıfır. Neticede 5 kuruş ödemiyorsunuz, dolayısıyla güvenilir bir veri alışverişi de oluyor.

Peki ikinci önemli nokta. Ne diyor Menon? Diyor ki bağlantı ve işbirliği yani finansal teknolojilerin tam potansiyelli sistemlerin sınır ötesinde de birbiriyle bağlantılı olması. Bu sorun çok önemli, çok kritik bir nokta. Çünkü Singapur bu noktada hem BASEL çalışmaları içinde yer alıyor hem de sınır ötesinde bu tip dijital networklerin birbirine bağlı olmasını ve bunu teşvik etmek için kamu özel işbirliğine biz çok önem veriyoruz diyor.

Sınır ötesi ödeme bağlantısı çok ilginç. Özellikle dünyada şu an en önemli noktada olan bir göç sorunu var. Bir mülteci sorunu var. Dünyada birçok ülkenin demografik yapısı ister istemez yavaş yavaş değişime uğruyor. Şimdi bugün ülkemize gelen bir yabancıнын kredi hakkında bilginiz var mı yok? Kredibiliteliği hakkında bilginiz var mı, yok. Kendi ülkesinde ne durumdaydı? Dolandırıcı mı ya da ne bileyim çok ciddi anlamda kredi puanı düşük mü bunların hiçbirini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla burada küçük ve orta ölçekli işletmeleri, göçmenleri, öğrencileri sınır ötesinde daha ucuz daha hızlı daha güvenli para gönderme yeteneği ve verimlilik ve üretkenlik açısından bunu ortaya koymak çok önemli. Dolayısıyla Singapur'un bu anlık ödeme yapısı Payknow çok önemli. Bunlar Tayland ve Hindistan ile de entegre ediliyor.

Hatırlar mısınız uzay filmlerinde genellikle böyle bir sorun olur. Çin Amerika Rusya birbirlerine yardım eder ya da bir denizaltı batmıştı mesela Kursk denizaltısı. Ağustos 2000'de. Denizaltıyı çıkarmak için onun kapağıyla uyumlu olan bir başka kurtarıcı denizaltı filan göndermeye çalıştılar; benzer şey. Yani bugün sistemler birbirleriyle uyumlu olduğu zaman birbirleriyle para transferi, ödemeler, her şeyi yapıyorlar. Yani bunun yaratacağı potansiyel bırakın milyarı trilyonlarca dolarlık bir hizmet ve bugün tüm dünyada anlık olarak gerçekleşiyor olacak birkaç sene içerisinde. Dolayısıyla insanların birbirleriyle işbirliği dijital bağlantıların birbirleriyle işbirliği çok önemli.

Singapur'da bir fin-tech festivali yapıldı geçen yıl biliyor musunuz? 115'ten fazla ülke katıldı. 62.000 katılımcı geldi Singapur'a dünyanın farklı yerlerinden şimdi Tigali'de Afrika'da Ruanda'da yaptılar bu toplantıyı birkaç hafta sonra da Zürih'te Point Zero Forumu'ndan yapıldı ki onun notları da yarın öbürkü gün çıkacak.

Neticede bu konuda biz madem İstanbul Finans Merkezi'yiz. Madem muhteşem bir finans altyapımız var. Madem İstanbul diyoruz altını çizerek... Eh şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman bu ülke dünyanın cazibe merkezi olması gerekirken acaba ne için bunlar gidip Afrika'da Ruanda'da Gali'de yapılıyor Zürih'te yapılıyor başka yerde yapılıyor bizde yapılmıyor. Ya da İspanya'da Madrid'de ya da Barcelona'da geçenlerde çok büyük bir etkinlik oldu mesela, peki bizde neden olmuyor?

Ben söyleyeyim buradan net olarak: Siz hukuki altyapınızı net olarak ortaya koymalı ve biz tüm gerekleri ile biz hukuk devletiyiz hukukun üstünlüğüne inanıyoruz demelisiniz. Yani yasayla yönetmek değil hukukun üstünlüğüne inanan bir altyapımız var. Her türlü yatırımcının her türlü üreticinin hukuki hakları güvence altındadır. Hukuk sistemi tıkır tıkır tıkır, zaman geçirmeden işlemektedir sinyalinizi siz dışarıya vermek zorundasınız. Aksi takdirde yatırım, matırım, para mara hiçbir şey gelmez bunu belirtiyim. İsteddiğiniz kadar sofrayı kurduk gelin yiye deyin hiç kimse o sofradan nasiplenmez.



"VERGİLERE DE MAAŞLARA DA ZAM" Prof. Dr. İbrahim Attila Acar



1991 seçimlerini hatırlayalım mı bir daha?..

Seçim kampanyalarına denk gelen bir tütün başfiyatı açıklaması var ki bugünleri aratmayan vaatler, rakamlar havada uçuyor. Eninde sonunda tütün başfiyatı açıklanacak. İzmir – İstanbul yolu; Akhisar dolaylarında, davul zurna eşliğinde, traktörlü tütün üreticileri tarafından kesilmiş. Kazanlarda yemekler hazırlanıyor... Gazeteciler orada TV'ler canlı yayında. Ama açıklan(a)mıyor! Dönemin başbakanı Mesut Yılmaz, IMF ile görüşmeler yapmış yüksek başfiyat verecek ama veremiyor... Süleyman Demirel bir defa daha tecrübesini konuşturuyor: **"Vermeden almak olmaz!.."** deyip tarihi seçim vaadini meydanlarda açıklıyor: **"Kim ne veriyorsa, ben beş lira fazlasını vereceğim."** Evet, seçimi kazanıyor. Bu taahhüdü yerine getiremese de %27 oy alarak iktidar oluyor.

"İş, aş Haydar Baş" sloganıyla dönemin bir başka parti genel başkanı, "herkese 500 TL maaş" sözü vermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu ilk defa 2011 seçimlerinde çıktı halkın karşısına. Onun vaadi, rahmetli Baş'ın teklifinden 100 TL daha fazla idi. yanında askerlik 6 ay, parası olmayana **"bedelsiz askerlik"** şeklinde sunulmuş bir teklifi daha vardı ancak karşılık bulmamıştı.

"Futbolda ofsayıtı kaldıracam" diyen Besim Tibuk'u da unutmayalım, bu arada.

Bu kadar bol keseden verilen seçim sözleri üzerine halkın / seçmenlerin de beklentileri değişmeye başladı. **"Alabileceklerini"** fazlasıyla gördüler.

40 yaşında emekli olmak isteyen milyonları mı anlatalım; yaşadığından daha fazla emekli olarak hayat sürmek isteyenlerden mi söz edelim; daimi olarak bir maaşı garanti edip, bir ömür “ekmek elden, su gölden” bir hayatı özleyenlere mi getirelim sözü?

Emekli, memur, işçi hepsi biziz... Ancak kantarın topuzu kaçmıyor mu? Bedel sonuçta, bütün hepimize çıkıyor.

Her şeyden önemlisi yürüyen bir reel ekonomi var.

Üretim kolay değil. Sanayici ne maliyeti tutturabiliyor, ne etiket fiyatı gerçekçi. İnşaatçı, beş yıldır beklediği gelişmeyi sağlayamasa da küsmeyi.

Turizmci, 100 milyon turiste giderken, her yıl yeni bir sürprize alıştı artık. Ok yatırım yaptık: Yatak sayısında, doğal güzelliklerde Akdeniz'in incisi haline geldik.

Çiftçinin şartları çok ağır... Büyük emekler, büyük hayallerle başlayan ekim dikim; afet ve kuraklık yüzünden, mutlu sona ulaşmıyor: ürünün hasadını yapamadan, zarar gören ürün tarlada kalıyor.

İhtiyaç çok!.. her gün yeni bir ürün reklamını görüyoruz. Yeni ürün için “gelir” lazım. Gelir için çalışmak lazım... Ama daha fazla gelir elde etmek mümkün değilse, sabit gelir grupları bu defa maaş ve ücretlerine yüksek zam beklentisine giriyor...

Devlet denilen aygıtın da kırk tilkinin kuyruğu ile bir mücadelesi var, hiçbirini birbirine deydirmemeye çalışıyor. Üstelik kendi içinde bir dengesi var zaten: Vergisi algısı, harcaması, borcu derdi vs... derken bir de beklenti yaratıyor. Ama her yeni dönemde, bir yanda refahı arttırsın, öbür yanda geliri yaysın diye bekleniyor.

Bir yanda yeni üretim alanları oluştursun, istihdam oluştursun, öte yanda ihracatı kolaylaştırsın. Bir yanda alım gücünü arttırmak için ekonomiden imkanlar sunsun, yatırımların önünü açsın... Diğer yanda fiyatlar genel seviyesini dengede tutsun... Bütün bunları da halka müracaat etmeden (vergi) çözsün (?) yani devlet olmak da kolay değil...

Miyop uzağı göremez!..

Uzağı görememek sonraki riskleri de öngörememek demektir.

Bu seçim döneminde gördüğümüz gibi önce maaşlara zam, sonra vergilerde artışlar, ekonomideki çalkantıların artmasına sebep olur. Çünkü devletin harcamalarının kaynağı vergilerdir. Ne kadar harcama yapılırsa bir o kadar da vergilerle yeni gelir elde etmek gerekmektedir. Bu yüzden siyasetin yeni kavramı “politik miyopi” dir.

Sonuçta ekonomiye dair politik kararların bedeli de halka yansıtacaktır.

Siyasetçi için ayı, güneşi, yıldızları vadetmenin sonu yok ki... Haydi birisine tamam dedik... Ya sonra?.. Ancak seçim kazanmak için önce vadetmek gerekmektedir. Bu beklentiler makul olmadığı sürece, “Mazot 1 TL, herkese üniversite, seçim sonrası, bir defada herkese 10.000 €” gibi teklif ve vaat listesinin sonu gelmeyecektir.

Unutulmaması gereken en önemli gerçek; “Vermeden alınmaz!..”

Ayakları yere basmayan her vadin bedeli, önce vergi olarak halka; vergi toplayamazsa borçlanma yoluyla artan faizler ile yine halka, son olarak azalan üretim, artan fiyatlar ve enflasyonla tüm vatandaşlara ödettirilecektir..

Enflasyon tek başına paranın değer kaybetmesi değil; değerlerin de aşınmasıdır.

Önce değerlerin kıymeti düşer, sonra da paranın...



Çiğli Belediyesi'nde Düzenlenen Yaratıcı Yazarlık Eğitimi İle Çiğli Halkı Kültür ve Sanata Bir Adım Daha Yaklaşmış Olacak

Çiğli Belediyesi'nde Aristonikos Yaratıcı Yazarlık Eğitimi başladı. Atölyenin eğitmeni Kanguru Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar Aydın Şimşek. Eğitim nedeniyle çok heyecanlandıklarını belirten Çiğli Belediyesi Kültür Müdürü Nail Çetin, "Çiğli'de yine bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. 5 hafta sürecek eğitimde; 'yazma nedensellikleri, metin oluşturulması, dil ve anlatım, yaratıcı ve deneysel yazma ile öyküde mekanın işlevi' konuları ele alınacak. Katılımcıların hazırladıkları metinler okunup, tartışılacak ve kısa öykü yazma süreçleri yazar adayları ile paylaşılacak.



Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Roman Ödülü Sahibini Buldu

Çiğli Belediyesi Kültür Müdürü Nail Çetin, Fakir Baykurt Roman Ödülü'nün 3'üncüsünün seçici kurul tarafından belirlendiğini, kazanan dosyanın Dursaliye Şahan'ın "Bul Beni Anne" isimli dosyası olduğunu açıkladı. Oy çokluğuyla ödülü kazanan Şahan'ın romanı şimdi yazın dünyamızla buluşmayı bekliyor.



Kıbrıs'ta Yayınlanıp 30 Ülkede Faaliyet Gösteren Sanat Kıbrıs Gazetesi İzmir'de Kültür Sanat Sohbetleri'ne Devam Ediyor

Sanat Kıbrıs Gazetesi kültür ve sanat sohbetlerine devam ediyor. Dördüncüsü gerçekleşen sohbetlerin son konuğu Sanat Kıbrıs Gazetesi'nin yazı işleri müdürü Prof. Dr. Hasan Çakmak'tı. Bugüne kadar yazdığı 17 kitapla dil ve edebiyat alanına geniş katkılarda bulunan, başta Avrupa olmak üzere uluslararası camiada da tanınan filoloji uzmanlarından Çakmak, Hatay semtindeki Dilek Kafe'de okurlarıyla buluştu, deneyimlerini paylaştı.

Sıcak havaya rağmen kafeyi hınca hınç dolduran sanatseverler ayrıca gitar dinletisiyle güzel dakikalar yaşadı. Dünya'nın genel değerlerine uygun evrensel temalarla yazılmış nesir ve şiirlerin okuyucusunun daha geniş olacağını belirten Çakmak'a program sonunda gazetenin İzmir temsilcisi Levent Süer ve şair Ahmet Dinç tarafından plaket takdim edildi.



Dostluk Grubu Derneği, yaz müzik çalışmaları başladı.

Karşıyaka çarşısında karakol sokağında yer alan müzik evinde yaz koro çalışmalarını aynı zamanda dernek başkanı olan şef Ahmet Eren Özen yönetiyor. Koro ve solist topluluğu, Bostanlı sahilinde açık havada konser vermeye hazırlanıyor. Konser ile ilgili müzik derslerini ve diğer hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Özen; "Amacımız, Türk Müziği'ni gençlere sevdirmek ve müziğimizi yurt dışında da temsil etmektir" dedi.



"MENDİL GİBİ BURUŞTURUP ATMAK" Bülent Selçuk

Değerli dostlar, Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsanız ve ülke sorunları ile de biraz ilgili olup gündemi takip ediyorsanız bazen herhangi bir konuda birkaç satır yazayım diye düşünmeden edemiyorsunuz. Fakat hangi birini yazacaksınız? Çünkü gündem ve olaylar çok hızlı değişiyor. Malum, iktidarda olanların seçim öncesi vaatleri seçim sonu tam bir kabus haline dönüştü. Özellikle ücretli çalışan ve emekli kesime getirilen maaş artışları büyük bir gelir adaletsizliğine dönüştü. Bir de bunların üzerine getirilen fahiş vergi artışları özellikle asgari ücret alanlarda ve emekli kesimde tam bir şok etkisi bıraktı.

Eskiden yalnızca muhalif kesimden duyduğumuz sesler bu sefer iktidara oy veren kesimden de yükselmeye başladı. Hatta neredeyse tavan yaptı. Seçim öncesi verilen vaatler ve anlatılanlarla medyaya servis edilen hikayelerin tam bir balon olduğu ortaya çıktı. Yıllardır çok kişi yazdı çizdi; bu ekonomi yönetiminin doğru olmadığı, tutulan yolun doğru olmadığı anlatıldı. Fakat ne yazık ki yıllardır makarna kömür verilerek bedavaya alıştırılan halkımız beklemediği bir durumla karşılaşınca birdenbire aydınlanma dönemine geçti. Bu aydınlanma bir iki üç derken neredeyse sosyal medyada isyana dönüştü.

En koyu iktidar yandaşları bile homurdanmaya başladı. Çünkü zam yapıldığı söylenen emekli maaşları hiç değişmedi. Asgari ücret desen zaten açlık sınırının altında kaldı. Yani bir yerde iktidarın en çok oy aldığı kesim "mendil gibi buruşturulup kenara atıldı" demek pek de yanlış olmaz. İktidarın küçük ortaklarının da bir iki cılız çıkışı da mağduriyeti önleyemedi. Liyakatsiz kadrolarla ülkeyi yönetmeye çalışan iktidarın tamamen ranta dayalı ekonomi yönetiminin hiç bir planının projesinin, öngörüsünün olmadığı ortaya bir kez daha çıktı.

Diğer yandan homurdanmalar başlayınca önceleri; "Ya durun, sabır gösterin, Reis halleder" diyen trol takımı bu sefer suçu kime atacağını şaşırды. Bir kısmı EYT derken, eski vekil Külünk; "Atlantik Ötesi Muhipleri" demez mi?! Yani bu zamları sayın Cumhurbaşkanı değil de FETÖ yaptırttı, Reis'in haberi yok mu demeye getiriyor? İyi de arkadaş kararnamelerdeki imza kimin öyleyse?

Bir kısım trol ekibi de görev olarak halkın gazını alma ekibi oluşturmuşlar. Efendim siz çok haklısınız ama Bay Kemal bizi zorladı, yok EYT'lilere Bay Kemal çok taviz verdi biz de mecburen böyle yaptık demeye başladılar. Ne çare ki şu an ipin ucu kaçmış vaziyette. Hatta bazı troller bilerek veya bilmeyerek "Bu durum böyle giderse yerel yönetimlerde hüsrana uğrarız; hatta hükümet fazla dayanamaz, erken seçim olabilir" demeye de başladılar. Şu sıralar daha önce iptal edilen "öğrenci harçları"nın tekrar geri getirileceği söyleniyor. Yani öğrenciler yine harç ödeyebilir. Bunun arkasından ağustos ayından itibaren orta öğrenim ve liselerin çilesi başlayacak. Uzak okullarda okuyan çocuklar okula nasıl gidecek diye veliler şimdiden karalar bağladılar.

Kısaca durum şu: Halk, iktidarın umurunda bile değil! Nasıl olsa beş yıllık vize aldık, istediğimizi yaparız havasındalar. Gelir adaletsizliğine vergi adaletsizliğine devam ederiz havasındalar. Halk bunları unutmuyor mu; yerel seçimlerde göreceğiz. Yangın ülkeyi sarmış vaziyette. İktidara oy veren kesim, beklemediği durumla karşılaştığı için büyük bir hayal kırıklığı yaşamakta.

Bizi sorarsanız; biz her ne kadar öfkeli olsak da bu durumu tahmin ettiğimiz ve halkı binlerce kere uyardığımız için onlara göre daha sakin şekilde gelişmeleri takip ediyoruz.

Ve hakikaten hak etmediğimiz bir hayatla yaşadığımız için üzülüyoruz.

"SİYASETTE TEKKE VE ZAVİYEDEN, TARİKAT VE CEMAATE GİDEN YOL"

H. Zeki Sungur



10 gün önce 'Abdülbaki Erol' kimdir diye sorsaydık çoğunluk bilmediğini, bugün sorsak bir bölümü yabancı gelmediğini söylerdi. Ama adının başına 'Menzil Cemaatinin Lideri' unvanını koyduğumuzda büyük çoğunluk dinci bir kişi olduğunu söylemenin yanında cemaati ve cenaze töreni hakkında birçok bilgi verirdi. Hatta biraz araştırınca Türkiye'nin en büyük dini yapılanmalarından birinin Menzil tarikatı olduğunu belirtirlerdi.

Biraz daha araştıranlar 2019 senesinde ortaya çıkan; Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişik olduğu iddia edilen, resmi görevlilerin bugüne dek yalanlamadığı "Dini-Toplumsal Teşekküller, Geleneksel Dini-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dini Yönelişler" adlı açıklanmayan gizli raporda, bu oluşuma da yer verildiğini öğrenirdi. Raporun, "Geleneksel Dini Kültürel Oluşumlar (Tarikatlar)" başlığı altında Menzil/Semerikand Cemaatinin Nakşibendi tarikatının devamı olan tasavvufi bir hareket olduğu belirtilirken grubun ülkemizdeki benzer yapılar içinde en fazlaca taraftara haiz olanlardan biri olarak görüldüğünü ve devlet içerisindeki kurumlarda yapılaştığını ve ileride bu yapılaşmanın tehlikeli boyutlara ulaşacağını değerlendirildiğini de...



Bir ölüm haberi ile tekrar gündeme gelen tarikat ve cemaat yapılanmalarının özellikle AKP iktidarı döneminde çeşitli vakıf, dernek, grup kuruluşları ile hayatın her alanında etkin hâle geldiği; toplumsal ilerlemeyi, sosyal, kültürel gelişmeyi, her türlü temel değerleri ve devletin kurumlarını önemli ölçüde tahrip ettiği ve darbe teşebbüsünde bulunduğu bir gerçektir. Görünen bir diğer gerçek ise bu dinsel oluşumların siyaset ve ticaret bağlantıları ile edindikleri devletteki kadrolaşmaları ve maddi olarak güçlenmeleridir.

Dinci siyasi partilerin ve dinci oluşumların ortak özellikleri olan lidere mutlak itaat, sorgulamadan biat etmek bir arada hareket etmelerini ve birbirlerinden nemalanmalarını sağlamış, dini oluşumlar özellikle dinci ve sağ partilerin iktidarı döneminde büyük bir kısmı iktidarın ve devletin arka bahçesi durumuna gelmiştir.

Cemaatler ve tarikatları her biri kendine özgü inanç ve ibadetleri ile faaliyetlerini sürdürmenin yanında tıp, eğitim, turizm ve market zincirleri ile ekonomik açıdan da söz sahibi olmuşlar ve bu faaliyetlerini yurt dışında da etkin olarak yürütebilecek bir güce kavuşmuşlardır. Siyasi ve ekonomik olarak bu kadar güce sahip bu tarikat ve cemaatler " 30/11/1925 tarih ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyeleri

İle Türbelerin Seddine Ve Türbedarlıklar İle Bir takım Unvanların Men Ve İlgasına Dair Kanun" gereği faaliyet göstermeleri yasaklanmış iken nasıl oluyor da bu kadar rahatça faaliyetlerine devam ediyorlar?

Bu sorunun tek cevabı vardır: Siyasetin dine alet edilmesi. Çok partili devirden itibaren oy deposu olarak görülen dinci çevrelerin yapılaşmalarına göz yumulmuş pek çok siyasi parti; tarikat ve cemaatlerle içli dışlı olmuş ve onları iktidar ortağı hale getirecek pazarlıklarla iktidar ortağı yapmış ve bugünlere gelinmiştir!

Sadece siyasi partiler ve yöneticileri mi tarikat ve cemaatlere yol veren? İktidarın güdümündeki Diyanet İşleri Başkanlığı'nca toplanan Din Şurası'nda; tarikat, cemaat ve dini gruplarla çeşitli dini konuların sosyal alana yansımaları eğitim ve kültür alanında kullanılmasıyla ilgili bilgi alışverişi yapılmakta ve belirlenen konular özellikle eğitim ve kültür alanında hazırlanan programlara yansıtılmakta ve uygulanmasında bu dini oluşumlara görevler verilmektedir.

Son günlerde gündemde olan; Millî Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan protokole göre amacı; "bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı; millî, ahlaki, insanî, manevi ve kültürel değerlere bağlı" öğrenciler yetiştirmek olan "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" bu işbirliğine örnektir.

Cemaat, tarikat, tekke ve zaviyelerin kurduğu vakıf, dernek gibi oluşumlar diğer sivil toplum kuruluşları gibi mali açıdan Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Dernekler Müdürlüğü tarafından denetlenirken görevleri ve kuruluş amaçları bakımından özellikle devrim kanunları açısından yasaya uygunlukları açısından denetleyen bir kurum yoktur. DİB, "Dini Vakıf ve Derneklerin Şeffaflaşması" düzenlemesi ile varlığı ve faaliyeti, anayasal koruma altındaki Devrim Kanunlarına göre yasak olan tarikat ve cemaatlerin üstünde bir 'şemsiye örgütü' kurularak bu oluşumları yasal hale getirmeyi planlamaktadır.

STK olarak faaliyet gösteren bu dini oluşumların yöneticileri; 677 sayılı kanunun tekke ve zaviyeleri kapattığını, tarikat ve cemaatlerle ilgili bir ibare bulunmadığını, bunların dernekler ve vakıflar şeklinde sivil toplum kuruluşları olarak meşru zeminde faaliyetlerini sürdürmek hakkı olduğu savunmaktadır. Onlara göre tarikatları ve cemaatleri ancak sivil toplum kuruluşları ile alakalı anayasa maddeleri ve kanunları, yönetmelikleri, genelgeleri bağlamaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esergül Balcı'nın ekibiyle birlikte hazırladığı rapora göre; Türkiye'de 30 tarikatın 400'den fazla kolu bulunuyor. Türkiye'de bu tarikatlarla doğrudan ilişki halinde 2.6 milyon kişi bulunurken bunların 1 milyonu aktif üyedir.

Adeta devlete meydan okurcasına faaliyetlerine devam eden bu dini yapılanmalarla nasıl mücadele edilmelidir? Bunun yolunu Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos 1925 tarihinde Kastamonu'da CHP binasında partililere yaptığı konuşmada göstermiştir:



“...Milletimizin sağlam bir anlayışa sahip olduğuna, kahramanı olduğu büyük ve fiili eserler ve olaylardan sonra kimsenin şüphe etmeye hakkı kalmamıştır. Anlayış daima ileriye ve yeniliğe götürür ve gerilemeyi kabul etmez bir huy olduğuna göre, Türkiye Cumhuriyeti halkı, ileriye ve yeniliğe uzun adımlarla yürümeye devam edecektir. Anlayışa hastalık bulaşmadıkça gerilemek veya durmak akla bile gelmez. Yüz yıllardan beri harcanmış iğrenç çabalar zaman zaman milleti uykuya daldırmış olmakla beraber milletin anlayışını felce uğratmada asla başarılı olamamıştır...”

“...Efendiler, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen zamana uygun ve bütün anlam ve biçimleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna ulaştırmaktır. İnkılâplarımızın temel ilkesi budur. Bu gerçeği kabul edemeyen düşünceleri darma dağın etmek elzemedir. Şimdiye kadar milletin beynini paslandıran, uyuşturan bu anlayışta bulunanlar olmuştur. Her halde bu anlayışlarda bulunan uydurma şeyler bütününüyle uzaklaştırılacaktır. Onlar çıkarılmadıkça beyne gerçeklik nurlarını yerleştirmek imkânsızdır...”

“...Var olan tarikatların amacı kendilerine bağlı olan kimseleri dünyada ve manevi olan hayatta mutluluk sahibi yapmaktan başka ne olabilir? Bugün ilmin, fennin, bütün kapsamı ile medeniyetin ışığı karşısında filan veya falan şeyhin uyarmasıyla maddî ve manevi mutluluğu arayacak kadar ilkel insanların Türkiye medeni toplumunda varlığını asla kabul etmiyorum.

Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek yol, medeniyet yoludur. Medeniyetin gerektirdiğini yapmak insan olmak için yeterlidir...”

Tarikatların ve cemaatlerin Türkiye'si olmaktan kurtulmanın tek yolu laik ve demokratik Türkiye mücadelesinden geçmektedir. Bu da devleti laik bir çizgiye çekecek siyasi partinin iktidarı ile dinin devletin, devletin de dinin alanına müdahale etmeyecek yeni bir çizgiye çekilmesi ile yasalarda yapılacak değişikliklerle ve uygulanması ile mümkündür.

-2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası Dördüncü Kısım (Md 78-89) Siyasi Partilerle İlgili Yasaklar, Milli Devlet Niteliğinin Korunması, Atatürk İlke ve İnkılaplarının ve Laik Devlet Niteliğinin Korunması hükümleri uygulanmalı ve denetlenmelidir.

-1982 Anayasası'nın 174'üncü maddesi ile korumaya alınmış Devrim Kanunlarından biri olan 677 sayılı kanundan da açıkça anlaşılacağı gibi yukarıda STK olarak adlandırılan bu dini oluşumların kullandıkları adları ve kişilerin isimlerini başındaki unvanları yasaklanmış tekke ve zaviyeleri içeren bugünkü tarikat ve cemaatler olduğu ve bu tür dernek ve vakıfları kurmanın yasak olduğu Sivil Toplum Örgütleri Yasası'nda açıkça belirtilecek değişiklik yapılmalıdır. Bu değişiklik ile tüm dini oluşumlar kapatılmalı ve kurulmaları yasaklanmalıdır.

-3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Yasası eksiksiz uygulanmalı, tüm eğitim kurumları MEB'e bağlı olmalı ve denetlenmelidir.

-Diyanet İşleri Başkanlığı, kendi kuruluş yarasındaki görevleri yerine getirmeli sağcı ve dinci iktidarların siyasi destekçisi olan uygulamalara son vermelidir.



248 Yurttaşın Hayatını Kaybettiği 15 Temmuz Kalkışması Kutlandı

2016 yılının 15 Temmuz gecesi Fethullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca yapılan askeri kalkışma, ordu içinde yeterli destek bulmamış; vatandaşların sokağa inmesiyle de kalkışma başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Dinci kalkışmanın siyasi ayağı hala ortaya çıkarılamazken, 248 yurttaşın hayatını kaybettiği olayların yaşandığı 15 Temmuz günü, AKP iktidarı tarafından "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" olarak resmi tatil ilan edilmişti. İzmir Valiliği'nce kutlamalar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Konak'taki saat kulesi ve Hükümet Konağı önündeki alanda gerçekleştirildi. Ayrıca Buca'da AKP ilçe başkanlığınca "15 Temmuz Sergisi" açıldı. Sergiye AKP'lilerin yanı sıra HÜDAPAR ve Y-REFAH Partisi'nin ilçe başkanları da katıldı.



GRUP GAZETESİ | 40. SAYI

CUMHURİYET
100. YIL



Alevi Yol Kültür Derneği'nden Önemli Konferans

19 Temmuz'da Başlayacak Muharrem Ayı Öncesi Alevi Yol Kültür Derneği Konferans Dizisi Başlattı

Alevi Yol Kültür Derneği, Karşıyaka'da konferans dizilerinin ilkinin gerçekleştiği Bahçelievler semtinde yer alan Sancar Maruflu Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'ndeki çok amaçlı salondaki konferansa ilgi büyük oldu. "Alevilik Tarihinde Muharrem Ayı ve Önemi, Yaratılıştan Günümüze Kerbela" başlığını taşıyan sunumda Babamansur Ocağı'ndan Pir Yusuf Tekgöz, Şeyh Ahmet Dede Ocağı'ndan Pir Hakan Yurtalan ve akademisyen Prof. Dr. Caner Işık konuşma gerçekleştirdi. Değişiklerle zenginleşen programda 19 Temmuz'da başlayacak Muharrem ayının önemi anlatıldı. Programı dinlemeye gelenler arasında çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra İl Dernekler Müdürü Turgay Esen de yer aldı.



Yukarıköy Ziyaretçilerini Bekliyor

Narlidere'de Tahtacı Alevisi Yukarıköy Restorasyon İle Turizme Kazandırıldı

Narlidere Belediyesi ile İzmir Valiliği'nin ortaklaşa yürüttüğü, aslına uygun yenileme süreci sonucunda ilçenin kültür ve turizmine kazandırılan Yukarıköy, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle açıldı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Yukarıköy'ün Tahtacı Alevi köyü olarak varlığını sürdürdüğünü içindeki müzesi ve cemevi ile tarihi dokusunun dikkat çektiğini belirtti. Başkan Engin,, yenileme çalışmaları ile modern apartmanlar arasında kalan köyün, turistik bir değer de kazandığını ifade ederek, İzmir halkını ve tüm ziyaretçileri Yukarıköy'e davet ettiğini belirtti.



KÜNYE

GÜNCEL, RENKLİ, UYGAR, PAYLAŞIMCI GAZETE, GRUP GAZETESİ

Yıl: 3 Sayı: 40 Yayın Periyodu: Haftalık

Dostluk Grubu Derneği adına Grup Gazetesi'nin İmtiyaz Sahibi

Ahmet Eren Özen (Başkan)

Yönetim Kurulu

Hüseyin Kaya, Yadigar Bahar Alayunt, Ayşe Dilek Levent, Tevhide Sinem Boyan