



GRUP GAZETESİ



dostlukgrubu.com



İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI TUNÇ SOYER FOX'TA "İNSANLARIN SIKINTILARINI HAFİFLETMEK İSTİYORUZ" DEDİ

FOX TV'deki Çalar Saat programına canlı yayın konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, gazeteci Merve Yıldırım'ın sorularını yanıtladı.

Başkan Soyer'in açıklamaları şöyle: "Türkiye bir yangın yeri. İnsanlar büyük bir umutsuzluk içinde. Seçimin kaybedilmesi hayal kırıklığına neden oldu. Diğer yandan hayat pahalılığı, enflasyon nedeniyle insanların öfkesi patlamak üzere. İnsanların gelecekle ilgili kaygılarının arttığı bir iklimden geçiyoruz. İçinden geçmekte olduğumuz durum gerçekten çok kötü ama biz bütün bu sorunları aşmaya muktedir kadim toprakların evladıyız. Biz 1933'ten beri süren İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 92'ncisini 1 Eylül'de açacağız. Biz insanların umutlarını yitirdiği günlerde neşelerini yerine getirmek için 10 günlük program hazırlıyoruz. Gençlik temalı olacak. 26 konser olacak. İnsanların sıkıntılarını hafifletmek, yüzlerini güldürmek için bu organizasyonu düzenliyoruz. Türkiye'nin her yerinden gençleri davet ediyoruz. Gençlik temasını seçmemizin birinci nedeni Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına geçerken Atatürk tarafından Cumhuriyet'in emanet edildiği gençliği öne çıkaran birbiriyle buluşmasını, eğlenmesini ve bilgi almasını sağlayan bir organizasyon düzenlemek istiyoruz. İkinci neden İzmir 2026 Avrupa Gençlik Şehri Adayı. Beş şehir kaldı aday olan. Şimdiden onun hazırlığını yapmak istedik.

Tunç Soyer'in açıklamalarının devamı ...Sayfa 2'de...

DOSTLUK GRUBU DERNEĞİ I. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI ...Sayfa 12'de...

CHP'DE SIRA İL KONGRELERİNDE

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından sıra kurultay delegelerinin de belirleneceği il kongrelerine geliyor. İzmir İl Kongresi'nin 16 Eylül'de yapılacağı açıklanırken mevcut il başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yanı sıra Mehmet Şakir Başak da başkanlık adaylığını açıkladı.

AKP, OLAĞANÜSTÜ KONGRE'YE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkanı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 7 Ekim'de Olağanüstü Kongre'ye gitme kararı aldı. Öte yandan İzmir'de 13 ilçe başkanı görevinden alındı. İstifalarını alarak ilçe başkanlarına görevden el çektiren AKP İl Başkanı Bilal Saygılı, "Değişim olacak" vurgusu yaptı.

İYİ PARTİ YİNE AÇIK KAPI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyon'da partililerine seslendi. Seçimlere ayrı girme vurgusu yapan Akşener, "Gerekirse fedakarlıktan çekinmeyiz" sözleriyle ittifaka yine açık kapı bıraktı.

BAŞKAN SOYER: "ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN BARINMA PROBLEMİ VAR"

İzmir'deki üniversite gençliğinin barınma problemi için 820 yataklık yurt ihalesine çıkıyoruz. Bugüne kadar belediye olarak ve bağışçılarla birlikte açtığımız pek çok yurt var. Eylül ayı içinde yine bir tanesinin temelini atacağız. İzmir'de 180 bin 190 bin civarında üniversite öğrencisi var. Mevcut yurtlar bunun altında hatta yedide birine karşılık geliyor. Konut fiyatlarının dünyada en çok arttığı üç şehirden birisi İzmir maalesef. Konut krizi artmaya da devam ediyor. Ekonomik kriz, öğrenciler için sadece barınma problemini değil; kırtasiye, yemek masrafları gibi gençlerin kültür sanat etkinliklerine katılmasının önündeki engeller gibi problemleri de yaratıyor.

"GEZEĞENİMİZ HASTA"

İklim kriziyle yüz yüze insanlık. Gezegen 1.5 derecelik ısınma ile karşı karşıya. Hasta gezegen semptomlar ortaya çıkarıyor. Bu semptomlar bazen heyelan, bazen sel bazen fırtına şeklinde meydana geliyor. Felaketlerle karşılaşmaya devam edeceğiz. Ama en önemlisi kuraklık! İzmir'in bazı bölgelerinde, Küçük Menderes'te Bakırçay'da 5-10 metreden üretici su çekerken bu yıl 150 - 200 metreden su çekiyor. "Bu yıl yağmur yağdı nasıl olsa" diye düşünenler var ancak yer altı sularının çekilmesi büyük sıkıntı yaratacak bizlere. Yeraltı sularının eski haline gelmesi bir yılda yağın yağmurla olacak şey değil. İklim krizinden en çok da Akdeniz havzası etkileniyor.

BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN

Belediye olarak kuraklıkla mücadelede önemli yol aldık. Su tüketiminin nereden kaynaklandığını araştırdık ve tüketimi nasıl azaltabiliriz diye araştırdık. Kullanılan 100 birim suyun 77'sini tarımsal üretim 10'u evsel 13'ü ise sanayi tüketiminde. Kısacası bizim öncelikle tarımsal üretimde su kullanımını nasıl azaltırız diye bakmamız gerekiyor. "Başka Bir Tarım Mümkün" diyerek yerli tohumlarımıza dönüş yapmayı amaçlayan çalışma yaptık. Pandemi döneminde kendi kendine yeten ekonominin önemini anladık. Biz yıllarca böyleyken bunu kaybettik, ithalat arttı. Karakılıç Buğdayı, hibrit tohumlarla unutulmuştu. Biz bunu canlandırmak için 10 yıldır, Seferihisar'dan başlayıp çalışma yürütüyoruz. Biz devletin verdiği 8 lira taban fiyatın iki katını veriyoruz. Karakılıç buğdayı, çok daha az su isteyen, çok daha dayanıklı, çok daha lezzetli bir tarım ürünü. Büyükbaş hayvancılık yerine küçükbaş hayvancılık teşvik edilmeli dedik. İthal hayvanların dudakları meralarda beslenmeye uygun değil. O yüzden yerli hayvan ırklarını da önemsedik. Bu nedenle 100 ton süt işleyen; koyun sütü, keçi sütü işleyen bir fabrika kurduk. Bu fabrika süt fiyatında regülasyonu da sağlıyor. Fiyatı biz belirliyor ve yine üreticinin yüzünü güldürüyoruz. Bütün bu hikaye hem sudaki tasarrufu artırıyor hem üreticiyi doyuruyor hem de bu topraklara uygun üretimi sağlamış oluyor. Torbalı Ayrancılar'da arıtma suyunu tarımsal üretimde kullanıyoruz. Sünger Şehir Uygulaması ile binaların çatısındaki suyu topluyoruz. İzmir'in suyunun yarısı Tahtalı Barajı'ndan gelir. Bu barajdan topladığımız sudan çok daha fazlasının çatıdan elde edilebileceğini ortaya koyduk.

"YERELDEKİ İTTİFAKLAR ÇOK FARKLI İŞLER"

Yerel seçimlerin dinamikleri genel seçimlere göre çok farklı. Genel seçimlerde kurulacak ittifaklar yerelde çok mümkün olamayabilir. Çünkü en geniş ittifakı kendi ilçesinde ilinde kurmak zorundadır belediye başkan adayları. O yüzden yereldeki ittifaklar çok farklı işler. Ben Türkiye'nin her yerinde yerel seçimler sürecinde alabilecekleri en çok oyu almak için uygun gördükleri her türlü ittifakı yapabileceklerini düşünüyorum. Her ilçe kendi özgün koşulları içinde ittifakları şekillendirebilir.

"TOPLU TAŞIMADA ÖTV KALDIRILSIN"

Belediyeler olarak ekonomik yangınlardan biz de nasibimizi alıyoruz. İzmir'de toplu taşıma 13 TL tam, 5 TL öğrenci olarak alınıyor. Yetişkin bir yolcunun maliyeti 41 lira. 27 - 28 lira da biz ödüyoruz; yeter ki toplu taşımaya vatandaş binsin diye. Bu sürdürülebilir değil. Tüm belediyeler için sıkıntı yaratan bir durum. ÖTV'nin mazottan kaldırılması gerekiyor. Arap şeyhi limana gelip 800 litre mazot alıyor. Bir kuruş ÖTV vermiyor. Bizim otobüslerimiz günde 100 litre mazot alıyor. Adı özel tüketim vergisi olan bir vergiden kamu taşımacılığı yapan belediyeler muaf tutulmalı diye düşünüyorum.



"26 AĞUSTOS'UN ARDINDAN"

Bülent Selçuk



Değerli dostlar; İYİ Parti'nin tertip ettiği 26 Ağustos Zafer Yürüyüşü etkinliği çerçevesinde geçen cumartesi günü erkenden yollara düştük. Planlamaya göre saat 11:00'de tören alanında olması gereken bizler, Çakırözü Köyü'nden tören alanına kadar olan mesafeyi arazi şartlarının zorluğu, otobüs ve diğer arıza yapan araçların yolu tıkaması nedeni ile kah yaya kah diğer araçlarla kaplumbağa hızında gidebildik. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen birçok partili izdiham yüzünden tören alanına dahi ulaşmadan geri dönmek zorunda kaldı. Hatta hepimizi ağlatan görüntüler de ortaya çıktı. Şöyle ki; yaşı muhakkak 80 yaşın üstünde olan birçok vatandaş tepeye ulaşmak için inanılmaz bir çaba içerisinde idi. Tören sonunda bazıları sürüne sürüne kendi aracına binmeye çalışıyordu. Tabii ki bu zorluklar, Kurtuluş Savaşı'nı başlatıp bizlere vatan armağan eden en başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman Türk Ordusu'nun çektiği sıkıntıların yanında bir hiçtir. Düşünün ki bizlerin bir kaç saat çektiğimiz zorlukların binlerce katını o kahramanlar at sırtında günlerce, yıllarca savaşarak kanlarını dökerek canlarını bu aziz vatan uğruna feda ederek çektiler. Hepsinin ruhu şad olsun. İşte çekilen bu zorluklara rağmen bu duygularla, Türk Ordusu'nun çektiği sıkıntıları yüreğimizde hissederek ağlaya ağlaya tören alanına ancak saat 15'e doğru ulaşabildik. Bir kısmımız da ancak tören sonuna yetişebildi. Her şeye rağmen şunu anladık ki; Türk milletinin Cumhuriyeti korumaktaki azim ve kararlılığı her türlü saldırıya karşı hiç bitmeyecek.

Değerli dostlar; gerek tepeye ulaşmak için verdiğimiz kısa molalarda gerekse tören alanında Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen daha önce hiç karşılaşmadığımız partililerle sohbet imkanımız oldu. Genel anlamda birçok partinin ortak görüşü önümüzdeki yerel seçimlere İYİ Parti'nin tek başına girmesi, ittifak yapmaması yönünde idi. Çünkü yapılan ittifakların partiye zarar verdiğini, gerçek kimliğinden uzaklaştığını belirttiler. Buna partinin kurulduğu günden beri yapılmakta olan akıl almaz iftiraların yanı sıra son seçimde bir de sanki HDP ile ortak hareket edilmiş gibi imaj yaratıldığını bunun da partiye zarar verdiğini belirtiyorlardı. Yine ayrıca CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verilmesine rağmen CHP seçmenini ve idarecilerini bir türlü memnun edemediklerini ifade ederek tu kaka yapmalarını hazmedemediklerini bu yüzden de son derece rahatsız olduklarını söylüyorlardı. Hatta CHP'nin İYİ Parti'nin yükselmesinden rahatsız olduğunu bu yüzden ikinci sınıf muamele yaptığını, kendilerine yeterli kadroların sağlanmadığını ifade ediyorlardı. Bir kısmı ise biz onlara oy verdik hatta son seçimde Kemal Bey'in aday olmasından dolayı başka partilere oy kaptırdık ama onlar bizim aday çıkardığımız bölgelerde bize yeteri kadar destek vermediler diyorlardı. Bunların arasındaki bazı partililer bu sorunu rakamlarla ortaya koyuyorlardı. Tören konuşması sırasında Meral Hanım'ın "Bütün partiler kendi başına seçime girsin" sözleri üzerine birçok partili birbirine sarılarak bu sözleri onayladıklarını gösterdiler. Bildiğiniz gibi İYİ Parti teşkilatının çoğunluğu MHP kökenli olmasına rağmen kiminle konuştuysam özellikle MHP ile birleşme konusunun kesinlikle gündemde olmadığını özellikle Devlet Bahçeli ve ekibinin o partinin başında olduğu müddetçe asla birleşme olmayacağını kesin bir dille açık açık ifade ettiler. Bundan da çekinmediler. Ortak görüş olarak MHP'nin milliyetçi kesime destek vereceği yerde Siyasi İslamcı partilere destek verdiğini bu yüzden üzgün ve kırgın olduklarını söylüyorlar. İYİ Parti AKP'ye destek verecek söylemleri için ise gülüyor ve "Biz kime karşı niçin isyan ettik, yıllardır verdiğimiz mücadele niçindi asla AKP ile beraber olamayız" diyorlardı. Bunun yanında her ne kadar Ümit Özdağ hocaya kızgınlık ve kırgınlık duysalar bile Zafer Partisi'ni kendilerine en yakın parti olarak görüyorlar. Son zamanlarda milliyetçiler, vatanseverler ve Atatürkçüler arasında birbirini eleştirmek gibi hatta bu eleştirileri ileri götürerek kırıcı olmak gibi bir eğilim başladı. Bu duruma derhal son vermek gerekiyor. Eğer illa ki birilerini kıracak isek Cumhuriyet düşmanlarının, vatan hainlerinin kökünü kuralım. Gönlümüzden geçen, tüm gerçek Atatürkçülerin ve milliyetçilerin; ülkesini vatanını seven herkesin ortak paydamız olan vatanın bölünmez bütünlüğüne Cumhuriyet'e Atatürk ve devrimlerine sahip çıkarak tam bağımsız Türkiye'yi gelecek nesillere aktarmasıdır. Bu ülkü ve düşüncelerimizi ilmek ilmek işleyerek çocuklarımıza, gençlerimize aktarmak aynı zamanda bir vatan borcudur.



"EKONOMİNİN GÜNDEMİNDE POWELL VE BRICS VAR" Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen

Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, beklendiği gibi son derece ciddi, son derece sıkı para politikasından taviz vermeyecek bir ifadeyle anlattı her şeyi. Konuşmasını takip ettim ve birkaç not aldım. Onları paylaşmak istiyorum sizlerle. Şu ana kadar kaydettiğimiz ilerlemeyi sizlerle paylaşmak istiyorum" diyerek başladığı konuşmasında; "Belirsizlikleri tartışacağım ve bunun politika açısından ne anlama geldiğini özetleyerek bitireceğim" cümlesini kullandı. "Çok dikkatli gitmemiz gerekiyor. Şu ana kadar enflasyonda bir düşüş var" diyerek pandemi dönemiyle ilişkilendirerek anlattı. Faizlerle ilgili; "Amerikan Merkez Bankası faiz artırma kararlarını enflasyonda pandemi sonrası meydana gelen dinamiklerle özellikle ilgili olarak Merkez Bankası'nın sıkı ve net duruşunu göstermek için taviz vermeden ve veriye bağlı olarak; veriler ile piyasadaki gelişmeleri çok dikkatli takip ederek yükseltmiştir" dedi. "Bizim bu sürecimizi oldukça büyük bir şekilde etkileyen Rusya - Ukrayna savaşı olmuştur ve netice itibarıyla bu savaşın bütün sıkıntısını tüm dünya gibi Amerika Birleşik Devletleri de çekmiştir" imasında bulundu.

Powell'ın bir de vermiş olduğu grafik var. Hem Financial Times hem de kendisinin Amerika Merkez Bankası verilerinden oluşturarak ortaya koyduğu bir grafik. Burada enflasyonu yukarı doğru çeken, çok büyük miktarda yukarı çeken bir enerji konusu söz konusu. Yani özellikle 2021 yılından başlayan 2022 yılının ortalarına kadar enerjinin konuşulduğunu görüyoruz eski grafiklerde. Bunda ise enerji artık birincil derecede enflasyon sebebi olan bir konu olmaktan çıktı. Onun yerine konut fiyatları ve diğer hizmet servislerinin enflasyon üzerinde çok ciddi etkisi olduğunu gösteren bir grafik paylaştı. Özellikle temel mal enflasyonunda; dayanıklı tüketim mallarında çok büyük bir düşüş olmasına rağmen, enerjide çok büyük bir düşüş olmasına rağmen diğer konut ve diğer hizmet sektöründeki artış nedeniyle enflasyonun birazcık ısrarcı bir profil çizdiğini ifade etti. Çünkü; "Konut sektörünün faize olan duyarlılığı çok yüksek ve bu da para politikasında faiz artırımının hemen ardından belirginleşme sebebiyle Mortgage oranlarının yani ipotekli konut kredi oranlarının 2022 boyunca ikiye katlanması, konut kredilerinin ikiye katlanması konut yapımına başlamayı zorlaştırırdı.

Aynı şey Türkiye için de söz konusu, bunu da söyleyebiliriz.) Satışların düşmesine neden oldu. Bu da ardından konut fiyatlarının düşmesine sebep oldu. Ama satın alma gücü çok önemli bir problem olarak çıktı karşımıza.

Sonra bir genel görünüm çerçevesi içerisinde dedi ki Powell; "Pandemiye bağlı çarpıklıklar biraz gevşedi. Enflasyon üzerine aşağı yönlü bir baskı oluşturdu ama neticede bizim kısıtlayıcı para politikamız bu süreçte büyük rol oynamaya devam edecektir" ifadesini kullandı. Ekonomik anlamda büyüme konusunda şunları söyledi; "Bizim kısıtlayıcı para politikamız, finansal koşulları sıkılaştırarak trendin altında bir büyümeyi destekledi ve geçen yılki Jackson Hole sempozyumundan bu yana iki yıllık reel getiri yaklaşık 250 baz puan yani 2.5 puan arttı. Uzun vadeli reel getiriler de yaklaşık 150 baz puan yani 1.5 puan daha yüksek gerçekleşti."

Powell konuşmasının sonlarına doğru işgücü piyasasına değindi. İşgücü piyasasında güçlü katılım, göçün salgın öncesi seviyelere doğru artmasının etkisiyle iyileştğini söyledi. "Kadınların en iyi çalışma seviyesine iş gücüne katılım oranı bakımından haziran ayında olabilecek en yüksek seviyeye ulaştığını ifade etti. Reel faiz oranlarının pozitif olduğunu bir kez daha vurguladı. Ve netice olarak dedi ki: Biz çözüme gitmek için bulutlu gökyüzünün altında yıldızların rehberliğinde yol alıyoruz türünde bir ifade kullandı yanlış tercüme etmediysem. Burada risk yönetimi çok önemli hususlara sahip. "Biz risk yönetirken önümüzdeki toplantılarda hem verilerin bütünlüğüne hem de bir takım riskleri dikkate alarak ilerleyeceğiz ve ilerlerken sürekli -anladığım kadarıyla- önümüze bakacağız ama dikiz aynasına bakmayı da ihmal etmeyeceğiz" dedi.

"Buna bakarak daha fazla sıkılaştırma mı yapacağız, yoksa politika faizini sabit tutup bir bakalım veriler ne söylüyor veriler gelsin mi? Ne yapacağız? Buna mı karar vereceğiz?" "Dolayısıyla biz fiyat istikrarının yeniden oluşması için görevimiz her iki tarafa da ulaşmak yani bunun merkezine ve bunun etkileyici tarafına ve etkilenen tarafına ulaşmak şarttır" dedi. Neticede "İşgücü piyasası önemli, konut piyasası önemli, ekonomik büyüme önemli ama daha da önemlisi bizim %2 olarak ifade ettiğimiz faiz hedefimizden şaşmadan ilerliyor olmamız" dedi. Yani aşağı yukarı 20-25 dakikalık bir konuşmaydı sanırım ancak süratli bir tarzda tutabildiğim notlar bunlar oldu. Powell'ın açıklamalarına rağmen tahminler bir şeyleri net olarak görmek için 2024'ün ikinci yarısı diyor. Zaten tahmin yaparken mümkün olduğu kadar başınızı derde sokmayacak uzun vadeleri verirsiniz. Bu bir stratejidir. Merkez Bankaları'nın da stratejisidir. Açıklamalar yapılırken, raporlar yazılırken hemen alt tarafına böyle parantez içerisinde ve küçük harflerle şey derler: "Gelecek veriye bağlı olarak iç ve dış dinamiklere bağlı olarak değişebilir."



Bugün, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi, Dünya ile her iki yönde tam entegre olmuş bir ekonomi. Bu entegreden kastım şu; Amerika'da olan her şey dünyayı etkiliyor. Dünyanın muhtelif yerlerinde olan olaylar da Amerika Birleşik Devletleri'ni doğrudan ya da dolaylı olarak etkiliyor. Çünkü bugün mesela Ukrayna Rusya savaşında Rusya'ya uygulanan bir takım ambargolar, Avrupa Birliği üzerinden Amerika'nın da işte NATO üyesi olan ülkelerin de üzerinde baskı oluşturuyor. Sonuçta da faturası Amerika'ya çıktı. Siz bir şeyler yaparken müttefiklerinizin sıkıntılarını da bertaraf etmek durumunda kalabiliyorsunuz. Avrupa Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası ile üç aşağı beş yukarı belli noktalarda ayrılrsa da benzer bir para politikası takip etmek durumunda. Hatta birçok ülke, Amerika faiz oranlarını açıkladıktan sonra faiz oranlarını, faiz kararlarını daha doğrusu para politikası kurulu diyelim -orada da Federal Açık Piyasa Komitesi açıklıyor- ondan sonra açıklama gibi bir takvimleri var. Kopya çekiyorlar anlamında söylemeyeceğim ama orada bir şekilde ayrışmadan devam ediyorlar. Hani ulusal politika olarak benimsemiş demeyeceğim bazı ülkeler için ama bazı ülkeler bu yarışta kendi iç dinamiklerinden hem borçlu hem faiz ve içeride istikrar sebebiyle sıkıntı yaşıyorlar. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dolar cinsinden sağlanan fonların fiyatlarını etkiliyor ister istemez.

Bugün artan bir nüfus var. Teknoloji sebebiyle açıkta kalan bir iş gücü var ve o iş gücüne katılmak için her yıl mezun olan yüz binlerce belki milyonlarca genç var. Şimdi buna ilişkin; "verilerin hepsini ben almak görmek bakmak istiyorum" diyor. Ben birazcık karamsar bir taraftayım. Şöyle ki; artan teknolojinin işleri insanların elinden aldığı bir dönemde yaşıyoruz ama bu giderek insanlar daha fazla işsiz kalacak anlamına gelmesin sakın. Bu bir geçiş dönemi. Geçiş döneminde bu tür şeyler olabiliyor maalesef. Bu dönemdeki verilere çok dikkatli bakarak gitmeniz gerekiyor. Yani ben Powell'ın çok dikkatli ya da çok dikkatli olmalıyız anlamına gelen kelimelerini çok daha fazla gördüm burada ve ikili konuştu! Mesela ne dedi; "Değişen dinamikler devam edebilir veya etmeyebilir. Bu belirsizlik, bizim hızlı yanıt verme politikasına olan ihtiyacımızı ortaya koyuyor" diyor. Şimdi bu çok önemli bir şey; bunu da açmak istiyorum biraz. O da şu: Şimdi değişimler hızlı olduğu zaman sizin de yanıt vermeniz hızlı olacak diyor ki yani yok veriler gelsin biz bekleyelim, konuşalım, tartışalım falan yok. Artık her şey o kadar hızlı o kadar çevik o kadar dinamik oluyor. Haliyle de para politikasını çok fazla sıkılaştırmak da risk o zaman gevşek bırakmak da risk. İkisi arasında optimal dengeyi bulmak yani terazinin kantarın topuzunu öyle bir yere getirmek gerekiyor ki bir taraf bir diğer tarafı darmadağın etmesin! Yani etmemesi için yapıyor. Çünkü burada çok az şey yaptığınız zaman enflasyon hedefin üzerinde sabitleşiyor. Çok fazla şey yaptığınız zaman istihdam, işte yüksek maliyet filan bunlar ortaya çıkıyor ve ekonomiye gereksiz zarar veriyor. Zaten Powell'ın konuşmalarına bir başka gözlükle bakacak olursak; aynen şunu söyleyeyim, ekonomi de çok hassas bir bilim! Bir şeyi düzeltirken bir başka şeyi darmadağın etme ihtimaliniz çok yüksek. Türkiye'de biz bunu yaşadık. Konuyu Türkiye'ye tekrar getirmek istemiyorum ama bir dönem için, iki sene önce Aralık ayında Kur Korumalı Mevduat bir çözüm olarak çıktı. Bir süre sonra ise siz buna ilişkin "Tamam tehlikeye geçti, biz artık KKM'leri yavaş yavaş tasfiye ediyoruz." dediniz. Zamanında söylemediğiniz zaman hem kalıcı hale geldi hem ekonomi üzerine büyük bir yük oluşturdu. Dolayısıyla ABD'nin bu konudaki yaklaşımında ben birazcık artık "Bekleyip göreceğiz" tarzını düşünüyorum. "Bekle-gör"den kastım şu:

Yani bir takım dışsallıklara maruz; petrol fiyatlarında olsun, altın fiyatlarında olsun, dış açıkta olsun, işsizlik de olsun ve dünyanın birçok ülkesiyle şu an için farklı bir boyutta henüz adı konulmamış henüz ilan edilmemiş bir savaş devam ediyor arka planda. Nedir bu savaş? Ekonomik bir savaş! Nasıl bir ekonomik savaş? Mesela BRICS ülkeleri yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika; "Biz kendi paramızı kullanacağız" diyor, "Kendi aramızda ortak bir para birimi oluşturacağız" diyor, "Yeni üye ülkeler alacağız" diyor. Ki yeni alacağı ülkelerden mesela ilk etapta alacağım dediği ülkelerden bir tanesi Arjantin. Çok ciddi IMF desteği sağlanmış durumda Arjantin'e. 150 Milyar dolar kadar. Arjantin hala kötü bir durumda ve "Birleşik Arap Emirlikleri gelecek" diyor, "İran gelecek" diyor. Bu sefer Amerika'ya karşı ekonomik bir pakt oluşuyor ve Amerikan dolarının hegemonyasını kırmak söz konusu. Dünya ekonomisini bir yerden başka bir tarafa doğru, ağırlık merkezini kaydırma çabaları var. Hatta geçerlerde haberlere de konu oldu, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bir petrol ticaretinde Hindistan rupisiyle ödedi parayı. Bunlar da dikkate alındığı zaman, Amerika'nın hem içeride hem dışarıda bir takım dengeleri tutturması gerekiyor.

Unutmayalım ki bir diğer taraftan Amerika'nın İndo-Pasifik bölgesinde bulunan ciddi bir donanması var. Bu bölge için ayırdığı askeri harcamaları var. Bunlara da bakmak gerekiyor. Yani sadece efendim Amerika'da açılan iş sayısı, işsiz sayısı, çekirdek enflasyon, yani sadece bunlar parametre olarak yeterli değil. Ama biraz daha yükselip uzaydan yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekmeye kalkarsak şunu söyleyebilirim: Amerika Merkez Bankası'nın almış olduğu kararların pozitif sonuçlarının gözlemlendiği bir dönem yaşıyoruz. Buna kesinlikle karşıt görüşlü olanlar ve "ABD başından beri bu politikada yanlış yaptı" diyenler olacaktır. Onlar da argümanlarını muhtemelen haklı varsayımlara dayanarak kendi bakış açılarına göre değerlendiriyorlar. Oysa ben buradan baktığım zaman, bu işin o kadar kolay bir iş olmadığını; grafiklerin eğilimleri, iniş çıkışları, satın alma endeksi, üretimler, perakende satışlar, hepsinin ciddi bir düşüşten bir yükselişe çıktığını; o yükselişin içerisinde yine ufak ufak iniş çıkışlar olduğunu görebiliyorum. Ekonomi, bir şey yaptığınız zaman anında etkisi görülecek bir şey değil. Siz nasıl bir sıkıntı ile karşılaştığınızda eğer verileri takip etmiyorsanız, ne etki göreceksiniz? Eğer verileri takip etmeden çok ciddi bir sıkıntı ile karşılaştığınızı gördüğünüzde iş işten geçmiş olacak. İşte bu nedenden dolayı Powell; "Ben bekleyeceğim, göreceğim etkileri. Eyleme geçmek için iyice emin olmam gerekiyor" diye bir mesaj verdi.

BRICS meselesine geri dönecek olursak şimdi ben ilk önce davet edilen üyelerle ilgili birkaç şey yazmak istiyorum. Bakın Etiyopya'yı davet ediyor. Arjantin'i davet ediyor. Arjantin çok ilginç bir şekilde; senelerin kıdemli kriz mağduru bir ülke. Venezuela olmasına az kalmış bir noktada. Etiyopya, üzerinde çok ehemmiyetle durulması gereken bir ülke. Çünkü Etiyopya çok ciddi miktarda topraklarını satmış bir ülke. 49 yılına 99 yıllığına kiralamış. Etiyopya'nın geçmişine çok iyi bakmak lazım. Etiyopya 1 milyon kilometre kare büyüklüğünde bir ülke. Türkiye'den biraz daha büyük. Etiyopya çok ciddi ekonomik sıkıntılar, yönetim sıkıntıları, iktidar sıkıntıları yaşamış. Yabancı alacaklar karşısında ciddi ölçüde mağduriyet yaşamış, ülkesinin birçok kaynağını yabancılara satmış durumda olan bir ülke. Bu da bir takım ülkelerin marifetiyle oluyor. Elbette burada şunu da söyleyeyim kimsenin silahı boğazına dayayıp, topraklarını satacağın dediği yok ama yapacak başka bir şeyler, üretecek başka bir şeyiniz yoksa; ortaklık adı altında işbirliği adı altında bunu yapıyorlar. Toprak kiralaması 49 yıl 99 yıl süre boyunca. Ben buna satış diyorum sonuçta yarım asır, bir asır toprağını kiraya veriyor. Aynı problem Sudan'da da yaşanıyor.



Bir diğer taraftan Suudi Arabistan gibi Birleşik Arap Emirlikleri gibi petrol zengini, para zengini ülkeleri de tarafına çekiyor. BRICS ülkeleri dünya nüfusunun %41'ini oluşturuyor. Ondan sonra GSYH'nin %30'u, küresel ticaretin yüzde 18'i Anadolu Ajansı'nın rakamlarına göre. O son rakamda çok emin olamayacağım. Çünkü Çin zaten kendi başına küresel ticarete o rakamları yakalıyor muhtemelen, veya doğrudur belki. Doğru olduğunu varsayarak; buradan gidelim.

Şimdi bu küresel ticaretin de belli bir miktarını elinde bulundurduğu için BRICS ülkeleri, yeni geleceklerle beraber bu rakam daha da artacak ama bir gecede; "Biz bütün Amerikan doları kullanımını attık bundan sonra kendi paramızla bu işi yapıyoruz" demek çok zor. Bunun bir altyapısının olması, hazırlığın olması gerekiyor. Hatta bir ikisinin kendi içerisinde kalkınma yatırım bankası türünde bir banka kurması gerekiyor. Belki de ortak bir para birimi oluşturması gerekiyor. İMF'nin biliyorsunuz SDR şeklinde özel çekme hakları tarzında tanımladığı bir sepet para var. Belki bunun gibi sepet bir para olması gerekecek ve bu paranın muhtemelen içinde büyük ölçüde Çin Yuanı bulunacak. Öte yandan Çin tamamen dijital paraya geçti. Baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin dolarını dediğim gibi bir gecede kaldırmak mümkün olmayacak ama bu oluşum eğer realize olacak olursa, kendi parasını kullanacak o oluşuma katılacak çok sayıda ülke olacağını söyleyebilirim.



KIZILAY'DA ŞİMDİ DE MADALYA SKANDALI



6 Şubat Depremi'nde çadır satışı ile uzun süre gündemde eleştiri konusu olan Kızılay bu kez de düzenli bağışçılara verdiği altın madalyada değişikliğe gittiği için gündemde.

Kızılay, mevzuat gereği 10 bağış yapana bronz, 25 bağış yapana gümüş ve 35 bağış yapana altın madalya veriyordu. Altın madalya 14 ayar altından yapılma ve 11 gram ağırlığındaydı.

Düzenli bağışçılardan biri de Dostluk Grubu Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Kaya. Kaya; 35 bağış yaptığını belirtiyor. Kendisine gönderilen madalyanın ise altın rengi verilmiş taklit bir madalya olduğunu görerek duruma isyan ediyor. Kaya, şikayetini gazeteci Murat Ağirel aracılığı ile ulusal basına da taşıdı. Hüseyin Kaya şimdilerde Kızılay'ın bu hatadan dönmesini ve altın madalyasını bekliyor.

Öte yandan şikayetvar.com adresinde de aynı konudan şikayetçi vatandaşların yazıları da okunabilir. Kızılay, konuyla ilgili şikayetlere en kısa sürede yanıt verileceği şeklinde geri bildirimde bulunurken, kamuoyu da neticeyi görmeyi istiyor.



"EKONOMİK BUNALIM VE ÇIKIŞ REÇETESİ" Ahmet Eren Özen

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan nasıl çıkılacağı üzerine televizyonda ve gazetelerde değerli hocalar ve ekonomi uzmanları çeşitli görüşlerini iletiyorlar ve de sosyal medyada paylaşıyorlar. Bunların hepsini başlık halinde toplayan bir kurum, kuruluş veya istatistik çalışmacısı var mıdır bilemiyorum ama az çok ekonomi alanına ilgili biri olarak benim de kendime göre bir kurtuluş reçetem var. Reçeteyi yazabilmek için de hastalığın geçmesine bakmak lazım.

Daha önce de çeşitli yazılarımda belirtmiştim. 1979'da ekonomi darboğaza girdiğinde dönemin başbakanı Ecevit, yurt dışı gezilerine çıkarak özellikle de ilişkilerinin iyi olduğu Kuzey Avrupa ülkelerinden borç para istedi. Türkiye'nin ihtiyacı olan döviz bulunamadı, ekonomik durum kötüleşti. Çünkü Türkiye, ithal ikameci bir sanayiye sahipti. İthal edemediğinde mal da olmuyordu. Umudun adı olan Ecevit'in oyları Meclis'te boşalan sandalyeler için yapılan ara seçimde ekonomideki bu kötü gidiş üzerine eridi. Düşen oylarını gerekçe göstererek hükümetten çekilen Ecevit, kendisine o dönem Dünya Bankası'nın Türkiye masası direktörlerinden Kemal Derviş'in sunduğu acı reçeteyi ya da tavsiye kararları diye bilinen ekonomik idam fermanını imzalamamıştı. Süleyman Demirel azınlık hükümetini kurunca ilk işi bunu imzalamak ve tarihimizde 24 Ocak 1980 kararları olarak bilinen ekonomik tedbirleri uygulamaya geçirmek oldu. Fakat bu kararların uygulanmasının önünde en büyük engel sendikalar ve işçi eylemciliğiydi. 12 Eylül 1980'den sonra asker yönetime el koyunca; bu sorun aşılmış oldu(!)

Ekonomide dışa bağımlılık ilk olarak 1946'da IMF'den borç para alma ve buna bağlı olarak yapılan devalüasyon ile başlamıştır. Ancak 24 Ocak Kararları ile birlikte Türkiye, dışarıdan borç alan ülke konumundan ekonomisine dışarıdan müdahale edilen ülke konumuna düşmüştür. Bazen yardım bazen borç adı altında verilen paralar Türkiye'nin istediği rakamların hep altında kalmış; ilaç doğrudan zerk edilmek yerine damla damla sunulmuştur. Bugün sıklıkla kullanılan "Dış Güçler" artık içimize bir virüs gibi yerleşmişlerdir. Ekonomimizi daha da bağımlı kılmak ve asla belimizi doğrultma imkanı bulunmaması için tarımdan, hayvancılığa, sanayiden eğitime kadar ne yapılacağını onlar dikte ettirmeye 1980'de başlamışlardı.

Özal, dış güçlerin en sevdiği adamdı. Halkın vergileriyle yapılan köprüleri "babalar gibi" satmak onun marifetiydi. Boğaz'da Araplar'a Sevda Tepesi'ni satmak, Araplar'a memleketi peşkeş çekmek onunla başlıyordu. Göçmen sorunu da onun döneminde başlamış ve katlanarak bugünlere gelmiştir. Özal, "yeter ki para gelsin, paranın nasıl ve hangi koşullarda geldiği önemli değil" anlayışıyla ülkemizi kara parayla dolduruyor, uyuşturucu ve terör de yine onun döneminde ülke gündeminin ilk sıralarına geliyordu. Özal, kapitalizmin ve modern emperyalizmin sembolüydü. Yaşamında da çığ bir tarz sürdürüyor, Arabesk yaşıyordu. Eğitimde, kültürde ve sanatta kaliteyi düşürmüştü. Bir tek olumlu yanı Evren'in yasakladığı Cem Karaca, Bülent Ersoy gibi sanatçıların sahne yasağını kaldırması olarak görülebilirdi.

Özal'dan sonra Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller de onu takip ederek kamuya ait olan ne varsa özelleştirme ve satma yoluna gittiler. Satışlardan turizmi artıracakları iddiasıyla koyalar, körfezler hatta ormanlar da nasibini alıyor; bugüne kadar gelen ve anayasal bir hak olan kıyılarından yararlanma olanağı sadece cebinde parası olanlara özgü bir nitelik haline getiriliyordu. Yılmaz ve Çiller birbirini yerken aradan sıyrılan Siyasal İslamcılar önce Refah Partisi olarak iktidara geliyor; 57. Hükümet'ten sonra AKP'yle kalıcı hale geliyorlardı.

Elbette Siyasal İslam da öncüsü olan sağ ve sığ diğer partiler gibi ekonomiye sadece kârlılık ve emekçi kesimlerin ezilmesi olarak bakıyor. Bugün iktidarda olan AKP, kamuya ait malları ve Hazine arazilerini sata sata ve yap-işlet-devret modelleri ile kamu yatırımlarının kârlarını birilerine peşkeş çeke çeke en

sonunda duvara tosladı. AKP, damat bakan ve gözlerindeki ışıltıdan başka bir becerisi olmayan bakandan sonra eskiye dönmek durumunda kaldı. Rasyonel olmayan ekonomi modelleri ve KKM gibi zengini daha çok zenginleştirirken bedelini ise hazineye yani halka ödettiler. Sistemleri getirip dostlarını ve yakın çevresini zenginleştirdikten sonra kim neyi düzeltebilirdi? İlk kez bakan olduğu dönemde Türkçeyi bile zar zor konuşan Mehmet Şimşek yeniden koltuğa oturtuldu. Şimşek'in elinde artık satacak şeyler kalmamıştı. Bu nedenle ülkenin vatandaşlığı bile pazarlanmaya başladı. Hatta bir valimiz Arap kanalında Arap dostlarına ev alma karşılığı vatandaşlık çağrısında bulundu geçenlerde. İngiltere ile geri kabul anlaşmalarının yapıldığını dahi dış basının yazması sonucu öğrendik.

Hükümet bugün her türlü sorunu çözmekten aciz durumdadır. Ekonomik çöküntü, kendini sadece ticarete ve çarşı pazarda değil sosyal alanda, günlük yaşamda da göstermektedir. Bir taraftan ülkenin demografik yapısı değiştirilirken diğer taraftan da kiralar, aidatlar yüzünden her gün cinayet işlenmektedir. Sokak terörü, dağdaki terörü neredeyse aşmış ve şehirlerde güvenlik zafiyeti ortaya çıkmıştır. Fuhuş artmış, ahlak çöküntüye uğramış; dinci iktidar tarikat evlerinde yaşananlara karşı önlem almamıştır. Hukuk sistemindeki bozukluk ve devlet kurumlarına karşı güvensizlik kitleler üzerinde duygusal çöküntüye neden olmuştur. Muhalefetin son seçimleri kazanamaması da vatandaşın geleceğe dair planlarından koparak anlık yaşamasına dolayısıyla da orta sınıfın her gün küçülerek ülkenin daha da fakirleşmesine neden olmuştur.

Tüm bunlar alt alta konulup toplandığında ortaya çıkan yekun şudur: Mevcut kapitalist anlayışla ve eğitimsiz, nitelsiz kadrolarla durum daha kötüye gidecektir. Çıkış, sosyal ve dijital çözümlerde. Dijital çözümlere örnek olarak; "**Nereden Buldun Yasası**" çıkarılarak paranın takibinin yapılması örnek gösterilebilir. Kara para, rüşvet ve vergi kaçırma böylece sona erer. "**Dijital Ödeme**" sistemine geçilerek hemen hemen hiçbir değeri kalmayan madeni paralar ve kağıt banknot yerine kartlı ve dijital ödeme sistemleri zorunlu tutularak; yastık altındaki altın, döviz, TL gibi paralar sisteme dahil edilebilir. **Mesai saatleri 6 saate düşürülüp, çalışan sayısı iki katına çıkarılarak işsizlik sorunu çözülebilir.** Kendine ayıracağı vakti çoğalan vatandaşlar, girişimde bulunmaktan tarımla uğraşmaya, alışveriş yapmaktan sanat faaliyetlerine katılmaya varıncaya değin sistemde parasal döngü oluşturlar. En önemlisi de "**İşsizliğin Yasaklanması**" olacaktır. Doğru eğitim çıktıları ve düzenli kurslar sürdürülerek tam istihdam düzenine geçilebilir. Hatta bu sağlandığında göçmen sorunu da büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. Kayıt dışı işçilik ve göçmen istihdamı sorunları çözülecektir. İçinde bulunduğumuz ekonomik düzenden dış destekler ya da müdahaleler olmadan çıkabilmemiz için bu dört uygulama bana göre en iyi reçetedir.





"GÜLLÜK, GÜLİSTANLIK BİR TÜRKİYE (!)"

H. Zeki Sungur

Nerede kalmıştık? Bir ay olmuş ne olacak bu memleketin hali konularına değinmeyeli. Konu yokluğundan değil; sıcaklar etkiliyor hayatı, tabii ki yazmayı da. Okumaya ise fırsat veriyor eğer serin bir köşe bulursan. Yok, öyle klima altında değil hani bir suyun başında; deniz olur, dere olur. Hele bir de eserse bir ağaç altında rüzgâr, kısa aralıklarla serinlersen, arada kitap elinden kayıp da dalarsan kısa uyku kaçamaklarına, bir de rüyanda görürsen her şey güllük gülistanlık bir Türkiye'de yaşadığını.

Böyle bir Türkiye olur mu? Görünen o ki ancak rüyada. Asrın lideri Cumhurbaşkanlığı başkanı da her ne kadar muhalefet için söylediği de "Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmayacağını" ifade ederken sanki Türkiye gerçeğini ortaya koymuş...

Sadece bu mu, asrın lideri emekli memurun perişan halinin yeni farkına varmış: "Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."

Ekonomistti kendisi öyle söylemişti bir zamanlar... Hatta tarihe geçmişti şu sözü: "Faiz sebep, enflasyon neticedir." "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" derken dini kuralları içeren "Nas"ı işaret etmişti ve kararı da uygulanmıştı. Sonuç mu? "Enflasyonun insanımızın hayatındaki olumsuzlukları giderecek adımları atıyoruz" derken meğer o adımlar ülkeyi ekonomik krize sürükleyecek politikalarmış.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faiz oranlarını önce yüzde 8,5'tan yüzde 15'e çıkardı. Son olarak ise %25'e. Enflasyon % 58. O ekonomi bilgisi olmasaydı kim bilir daha neler görecekti Türkiye. Yoksa bu günler iyi günlerimiz mi?

Ekonomi bu şekilde zehir zemberek yola devam ederken asrın lideri, muhalefeti özellikle CHP'yi de sorgulamayı ihmal etmiyor.

Soruyor seçim arifesinde kendince yaşananlarla; "Acaba Kandil'deki terör baronlarına ne vaat ettiniz, onları heyecanlandıran neydi?" Bunun cevabını en iyi kendilerinin bilmeleri gerekir. Malum 'çözüm sürecini başlatan, askerinin yapacağı operasyonları mülki amirin iznine bağlayan onlar, Oslo ve Dolmabahçe mutabakatı daha unutulmadı...' Soruyor: "Pensilvanya'daki hainlere hangi sözleri verdiniz?" Onlardan cevap beklemeden önce 'Ne istedilerse verdik' diyen biri olarak kendisinin ne verdiğini açıklaması gerekmez mi? "Kapısını çaldığımız her partiye bir bakanlıkla gittiniz, önünüze çıkana devleti rehin verdiniz" sözleriyle acaba diyorum o; para para diye kapısını çaldığı Körfez ülkeleri ve ekonomik bir müstemleke haline soktuğu Türkiye, bugün hangi dış güçler tarafından rehin alınmıştır? Bunun farkında mı asrın lideri ve şürekâsı?

Doğru söyledikleri yok mu? Var tabii ki; "Bu pilav daha çok su kaldıracaktır." Nereye ne zamana kadar ekonomik iflası ilan etmeden çıkar mıyız düzlüğe, ya pilavın dibi tutarsa!

Güllük, gülistanlık bir Türkiye'nin önündeki engel sadece ekonomi değil ki ahlak polisimiz yok ama ahlak zabıtalığımız var. Kendilerine görev biçmiş, sosyal hayatta 'Nas'ı uygulamaya çalışanlar var. Minibüste darp edilen üniversite öğrencisinin suçu şort giymesiydi, bacakları görünüyordu. Parkta el ele dolaşan, banklarda ve çimenlerin üzerinde oturan gençleri ekip arabasına doldurup haklarında işlem yapanın gerekçesi ise uygunsuz oturmalarıydı. Mahkemede hâkim kadın avukatın eteğinin diz üstünden 15 santim yukarıda olduğunu tutanağa geçiyordu. Pek çok örnekleri vardı bu ahlak zabıtalalarının ama sonuncusu ise evlere şenlikti.

“El ele tutuşuyorlar tamam. Sarılıyorlar tamam. Bir de öpüşüyorlar. Sonrası ne edepsizlik. Aaa bir de döndüm ki öpüşüyorlar. Öpüşemezsin” İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki yolcu durağında bir kadın, öpüşüklerini iddia ettiği çifte, “Allah senin cezanı versin, nevrin döndü, adi seni. Allah senin cezanı versin. Öpüşemezler, sizi mi seyredeceğim ben. Dininize dönün” diyerek tepki göstermekle kalmıyor bir de mahkemedен kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yayın yasağı aldırıyordu habere. Hâlbuki yayımlanmaya devam etseydi bu haber bir kişiliksizlik örneği olur muydu acaba?

Ekonomi ve sosyal hayat bu haldeyken eğitim kurumlarımızın bu başıbozukluktan nasibini almaması olamazdı. Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi laikliğe saldırı dalgasının son halkasıydı kindar ve dindar nesil yetiştirmeyi hedefleyenlerin. Tekirdağ, Eskişehir ve İzmir illerinde 842 liseyi kapsayacak şekilde, gençlere manevi hizmet danışmanı olarak; ilkokul, ortaokul ve liselere imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı, kurs öğrencisi kadrolar açılıyor, tayinler yapılıyor ama hizmetin nasıl verileceği konusunda bir açıklama yapılmıyordu. ÇEDES Projesi’ne karşı kurulan Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu (LABEP) ise konu üzerinde vatandaşları bilgilendirmek üzere toplantılar yaparken platform bileşenleri kafaları karıştıracak ‘Eşit Yurttaşlık Hakkını’ da gündeme getiriyor ve kendi kalelerine gol attıklarının farkına varamıyorlardı!

Üniversite’de ise güllük, gülistanlık bir ülke olamayacağımıza damga vuran bir başka karmaşa ortaya çıkıyordu tesadüfen. 4 senelik üniversite için baraj puanı geçen sene 180 iken bir kişinin Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümüne 166 puanla girmesi ortaya çıkmıştı. Fırsat eşitliğini genişletmek ve yükseköğretime adil erişimi artırma hedefiyle 2023 YKS yerleştirme döneminde, 34 yaş üstü kadın adaylar için devlet üniversitelerinde ön lisans düzeyinde 8 bin, lisans düzeyinde ise 13 bin olmak üzere toplamda 21 bine yakın ek kontenjan ayrılmıştı... Yaklaşık 79 bin kişi tercih yapmış ve bu adaylardan 17 bin 665’i bir yükseköğretim programına yerleştirilmişti. 34 yaş üstü kadınların geçmişte gerek toplumsal gerek siyasal alanın güçlükleriyle yükseköğretime erişememiş olmalarının probleminin çözüldüğünü söylüyordu iktidar çevreleri. O zaman şu soruyu sormak gerekir bu toplumsal ve siyasal alanın güçlüklerinden faydalanamayanlar kimler, bu haktan kimler faydalandı? Sakın senin başörtülü bacıların olmasın!

Eğitimde çözülmesi gereken onca problem varken Bakan Tekin “okullarda öğretmenlerin beyaz önlük giyerek mesleki temsil ve öğrencilere rol model olmaları görevini yerine getirecekleri” açıklamasını yapıyordu. Kamuda başörtüsünü serbest bırakarak türbanı siyasal simge haline getiren AKP iktidarı bununla yetinmemiş saç ve sakal yanında kılık ve kıyafette de dini çağrışımlara yol açacak düzenlemeler yapmıştı. Artık okullarda bırakın gömlek kravatu; yırtık pantolonlu, saç sakalı biri birine karışmış öğretmenleri, sokaktaki herhangi birinden ayırmak oldukça zorken rol modellik bunun neresindedir? Bakan önlük düzenlemesiyle kadın öğretmenlerin vücut hatlarını kapatmayı düşününceye kadar önce o öğretmene yakışır kılık, kıyafet, saç, sakal düzenlemesini hayata geçirsin ki rol model önce şekli disipliniyle öne çıksın... Yoksa önlüğün ardından gelecek olan peçe serbestisi midir?

Rüyada da olsa “Güllük, Gülistanlık Bir Türkiye” hayaliyle kalın.





I. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Dostluk Grubu Derneği'mizin I. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle Fikri Altay Mahallesi 6184/3 Sk. No: 4/C adresinde 17 Eylül 2023 Pazar günü saat 11.00'de yapılacaktır.

Gündem:

- 1) Açılış ve Yoklama
- 2) Divan Kurulu'nun Oluşturulması
- 3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4) Faaliyet Raporunun, Mali Raporun ve Denetim Raporunun Sunulması
- 5) Raporların Ayrı Ayrı Oylanması ve Yönetimin İbrası
- 6) Tahmini Bütçenin Görüşülmesi
- 7) Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Dernek Başkanı'nın Seçilmesi
- 8) Dilek ve Temenniler
- 9) Kapanış



GRUP GAZETESİ
45. SAYI

KÜNYE

GÜNCEL, RENKLİ,
UYGAR, PAYLAŞIMCI
GAZETE, GRUP
GAZETESİ

Yıl: 3 Sayı: 45 Yayın
Periyodu: 10 günde bir
internette yayınlanır.
Dostluk Grubu Derneği
adına Grup Gazetesinin
İmtiyaz Sahibi:

Ahmet Eren Özen
(Başkan)

Yönetim Kurulu:

Hüseyin Kaya, Y. Bahar
Alayunt, A. Dilek Levent,
T. Sinem Boyan

**CUMHURİYET
100. YILI**



0554 124 47 77

